

Een wijkkrant over kolonie, voor alle inwoners van de wijk, gevoed, gemaakt en bezorgd door mensen met een hart voor kolonie. Uitgegeven door het Wijkteam Kolonie dat zich actief en duurzaam inzet voor Zorgzame buurt Wij(K)olonie.

i.s.m. de stad Lommel en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Verantwoord. uitgever, contact: peter.maes@lommel.be (tel 0490 575 229).



Zorgzame
Buurten

Valentijnsdag

Jolande Brom

Wist u dat Valentijnsdag al bestaat vanaf de 18e eeuw. De heilige Valentijn is de beschermheilige voor de geliefden, maar ook voor de imkers.

Volgens de legende is het de vermoedelijke sterfdag van Valentinus van Rome die in 269 na Christus onthoofd is door keizer Claudius II Gothicus. Dit omdat hij zonder toestemming christenen en heidenen samen trouwden als zij dat wilden. Hij vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer.

Vlak voordat hij geëxecuteerd zou worden, schreef hij de eerste Valentijnskaart voor de blinde dochter van de cipier, die toen zij de kaart ontving weer kon zien en het briefje kon lezen!

Er zijn ook enkele spreuken die speciaal voor de Valentijnsdag het weer voorspellen zoals:

Zonneschijn op Valentijn, geeft goede wijn.

Is de aarde met Sint Valentijn in het wit gehuld, dan zijn de weiden en akkers met vreugde gevuld.

Dooi op Sint Valentijn, doet echter veel water in de wijn.



In België en Nederland is ook sinds de jaren 90 Valentijn een commerciële gebeurtenis waarin vooral anonieme geliefden een liefdesverklaring krijgen toegestuurd.



*Houten noodbrug in Lommel-Barrier in 1940.
(verzameling IWM, London)*

Subsidie kerk Lommel-Kolonie

De provincie Limburg kent een subsidie van €25.000 toe voor de studieopdracht voor de herbestemming van de Sint-Jozefkerk van Kolonie tot een Erfgoedhuis. Het architectuurontwerp zal in de loop van 2024 klaar zijn. De definitieve beslissing over de herbestemming van de kerk is voor 2025.

Een noodbrug over het kanaal? Wil je meer weten van deze noodbrug of van de verdwenen brug 10?

Lees dan het artikel

"Waar is brug 10 gebleven" van Veerle Leysen (directeur Erfgoed Lommel) verderop in deze editie.

1 en 22 maart: Kooklessen

De lessen gaan door op 1 en 22 maart in buurthuis "De Kom". We beginnen telkens om 19.30 uur. Wat meebrengen: *kookschort, keukenhanddoek, snijplank, scherp mes en minstens vijf goede moppen.*

Per les waaraan je deelneemt vragen wij een voorschot van 5 euro. Dit kan je overschrijven op het rekeningnummer van de KWB: BE51 784 578 395 262 onder vermelding van "kooklessen KWB". Niet leden betalen één keer 5 euro extra. Per avond worden de gemaakte kosten, met vermindering van de voorschotten, verdeeld over de deelnemers.

Als je bent ingeschreven voor een avond en je kan toch niet komen dan verwachten wij dat je dit minstens drie dagen op voorhand doorgeeft. Je krijgt dan ook je voorschot terug.

Deelnemers die hun afwezigheid niet tijdig doorgeven zijn hun voorschot voor die avond kwijt.

Inschrijven via maes_luc@telenet.be. Bij inschrijving ook even doorgeven welke avonden je komt.



30 maart: Paaseierzoektocht

Wat zal er dit jaar gebeuren? Krijgen we weer de grote paasklok te zien? Zullen we de eieren kunnen vinden? Iedereen welkom! Na de zoektocht schuiven we traditiegetrouw onze benen onder de tafel voor een tas koffie en een lekkere ...

Vertrekplaats: [Voetbalplein GT Kolonie](#)

Vertrekkuur: **14.00 uur** (duurt tot ongeveer 17.00 uur)

Info of inschrijven: **Voor 20 maart** maes_luc@telenet.be



Woensdag 24 april: Knutselnamiddag voor kinderen.

Elk kind maakt een eigen knutselwerkje.

Waar: [buurthuis de kom](#)

Hoe laat: **14.00 uur** (duurt tot ongeveer 16.30 uur)

Per familie graag een begeleider (papa, mama, opa of oma).

Mannenweekend

het eerder doorgegeven weekend begin juni kan **niet** doorgaan.

We hebben wel een nieuwe datum die je alvast kan vrijhouden: **13, 14 en 15 september 2024.**

Meer info hierover in een van de volgende nieuwsbrieven.



Bedankt!

Graag willen we het team van apotheek Govers bedanken voor de verkoop van de kaarten voor ons wijkrestaurant. Peter bracht een kerstpakket bij hen langs. Bedankt Dames!



Mopke

Mopje van Vic, 3de kleuterklas basisschool 't Stekske



Waarom doen
Indianen zo



Als ze zo doen,
kunnen ze niets zien!!

Oplossing Prijsvraag 6

In de vorige editie begonnen we met een andere prijsvraag. Er stond gedurende een paar uur een foto op onze website www.onzekolonie.be. De bedoeling is om een selfie te maken op de locatie van de foto. Pim Vissers vond 'het aapje' op het gebouw van NENT op de Luikersteenweg 553. Hij kreeg een aantal consumptiebonnen voor onze kerstmarkt. Proficiat Pim!



Nieuwe prijsvraag

Op een zaterdag 24 februari van 12u tot 17u komt er op onze website

www.onzekolonie.be een foto te staan van iets dat zich bevindt in Kolonie.

Ga naar deze locatie en neem een selfie waarop de locatie duidelijk te zien is.

Stuur deze foto, met je naam, adres en emailadres **vóór 25 februari om 17u**, naar

info@onzekolonie.be

Een onpartijdige hand kiest 5 winnaars.

www.onzekolonie.be

Wedstrijd 7
Foto on-line
zaterdag 24 februari
van 12u00-17u00

“Witteren” erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid

Het is intussen al van 1977 geleden dat leden van de Wielewaal onder leiding van Albert Mertens de toestemming bekwamen van de gemeente om op blok twee van de Grote Watering het eerste perceel terug te gaan bevoeien op de traditionele wijze.

De Grote Watering had dan al een hele geschiedenis achter de rug!

De aanleg dateert al van het midden van de 19 e eeuw. Een woelige periode waarin het jonge België gebukt ging onder hongersnood. Een van de overheidsmaatregelen was een groots overheidsproject voor de aanleg van vloeiveiden langs het Kempisch kanaal. Intussen weten we wel dat het niet puur altruïsme was maar dat kapitaalkrachtige groepen er ook gewin in zagen want hooi was een zeer begeerd product in een tijd dat alle transport met paarden werd gedaan.

De komst van het gemechaniseerd vervoer en moderne landbouwmethodes deed in de eerste helft van de 20e eeuw het gebruik van de arbeidsintensieve traditionele bevoeiing snel achteruitgaan. Om economisch rendabel te blijven werd de Grote Watering, toen deze eigendom werd van de Union Allemettière ,het lucifers- of stekskesfabriek, omgevormd tot houtproductie met hoofdzakelijk aanplantingen van populieren.

Om de traditionele bevoeiing terug te herstellen hebben de Wielewalers een berg werk moeten verzetten. Het perceel werd ontdaan van bramen en netels, boomstronken werden gerooid en met heel wat hulp van mensen uit de Kolonie werd terug met de zeis gemaaid en gehooïd.

Natuurpunt nam de taken van de Wielewaal over en kon gaandeweg door aankoop het terrein uitbreiden tot de huidige 17 ha die jaarlijks op de traditionele wijze worden bevoeid met kanaalwater.

Deze activiteit in Lommel kwam in 2013 onder de aandacht van professor Christian Leibundgut die er zijn levenswerk van had gemaakt om erkenning te krijgen voor de traditionele bevoeiing in Europa. Zijn passie begeisterte ook onze betreurde conservator Albert Jansen (zie wijkkrant Kolonie november 2023). Albert werd de vaste Vlaamse vertegenwoordiger in de Europese groep van “witteraars” die zich als doel hadden gesteld om de traditionele bevoeiingstechniek te laten erkennen door UNESCO.

Na 10 jaar werk, eerst voor erkenning als immaterieel erfgoed in elk land afzonderlijk, werd in december vorig jaar de traditionele bevoeiing opgenomen op de UNESCO “[Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid](#)”.

Kulav

Tussen 6 en 28 april organiseert gallery Kulav een tentoonstelling met werken van verschillende kunstenaars: Luc Hamblok, Els van der Heijden, Claudia Kuyken, Gerrit Lavrijsen, Wilbert Das, Mark van de Merlen en Jan de Bakker.

Open elke zaterdag en zondag van 13u tot 17u op de St-Franciscusstraat 33.



Luc Hamblok

SNEEUWKLASSEN 2024 LEYSIN



Beste buurtbewoners,
Graag zouden de leerlingen van 't Stekske jullie willen bedanken voor het helpen onze sneeuwklassen 2024 te realiseren. Zonder jullie ijstaarten zou het een stukje moeilijker zijn om deze reis te maken dus hartelijk bedankt ...

De leerlingen vertellen jullie allemaal zelf welk stukje voor hen onvergetelijk was.



Lucas: Dank u voor alle grappige momenten!

Mike: Dankzij jullie hebben we kunnen glijden in de sneeuw.

Jo: Dank je wel dat we buiten konden spelen en sleeën!

Mats: Bedankt, dankzij jullie heb ik een levensreis mee mogen maken.

Milan: Dankjewel voor alle onvergetelijke momenten.

Aron: Dank je wel, door u konden we een sneeuwballengevecht houden.

Dani: Bedankt dat we een fijne week mochten hebben.

Presley: Dank u wel voor de leuke foto's die we hebben kunnen maken!

Lore: Bedankt dat ik bij mijn vriendinnen kon slapen in Zwitserland!

Nina: Dank u wel voor het lekkere eten!

Enoah: Merci voor me nog beter te laten skiën.

Dakotah: Bedankt voor het mooie uitzicht!

juffen: Bedankt dat we weer de kans kregen om deze kinderen een tijd te bezorgen die ze nooit zullen vergeten!





Is jouw kind geboren in 2022?

Dan moet je je zoon of dochter eerst **online aanmelden** alvorens in te kunnen inschrijven.

Je laat tijdens de aanmeldperiode via de website **lommel.aanmelden.in** weten dat je je kind wil inschrijven.

Wanneer aanmelden?

Van 27 februari 2024 t.e.m. 19 maart 2024

Aanmelden is niet verplicht, maar dan kan je je kind pas inschrijven vanaf 23 mei 2024.

Alle andere geboortejaren kunnen zich inschrijven zonder aan te melden.

Wil je een kijkje komen nemen in onze school?

Je bent steeds welkom.
Maak een afspraak
via mail of telefoon.

STEDELIJKE BASISCHOOL 'T STEKSKE

Luikersteenweg 447
3920 Lommel
011/64 23 77
stekske@lommel.be

Hondenwandeling Okra, Sint Jozefsgilde en vrienden donderdag 28 maart

Op verzoek van vele hondenvrienden uit Kolonie organiseren Okra en de Sint Jozefsgilde samen een hondenwandeling. We beschikken in de Kolonie over heel veel ruimte en we willen onze viervoeters eens extra verwennen met een wandeling door deze mooie natuur in gezelschap van heel wat leuke vriendjes.

We verzamelen in de losloopweide aan de poort aan de kant van het tennisterrein om 13h30. Op de losloopweide kunnen de honden, los van leiband, kennis met elkaar maken. We wandelen in de natuur max. 2 kilometer voor deze eerste keer (auto's parkeren op de parking aan de ingang van het gildelokaal aub). Tijdens de wandeling worden de honden aan de leiband gehouden om andere wandelaars niet te storen. Ook wandelaars zonder hond kunnen meekomen genieten van deze wandeling.

We komen terug bij het schutterslokaal samen in de Sint-Bernardusstraat voor koffie en vlaai. Dit lekkers is inbegrepen in de deelnemingsprijs. Daarna kunnen we nog verder buurten met een biertje of een glaasje wijn. We hopen op een grote opkomst met veel viervoeters.

Iedereen in de Kolonie kan deelnemen, wel vooraf inschrijven bij

Marie Jeanne op tel. 0483 654480 of bij

Annita op tel. +31 6 305 43 073 en dit voor **22 maart**.

De prijs is 5 euro per deelnemer, inclusief een koffie en vlaai in het Gildelokaal tijdens de na-wandeling!

Drankjes zijn daarna tegen een democratische prijs beschikbaar.

We wensen iedereen alvast veel plezier. Indien het bevalt zullen we dit zeker herhalen.



Schutterswedstrijd

Op 11 april a.s. organiseert Okra voor het eerst een wedstrijd, **“Schieten met de luchtbuks van de St. Jozefsgilde”** in het schutterslokaal van de Gilde in de St. Bernardusstraat.

We starten om 13h30 en beginnen met een kopje koffie. Iedereen die het wenst kan meedoen aan deze wedstrijd, natuurlijk ook onze dames. Je hebt geen ervaring nodig, enkel een stevige hand, een goed oog en een vriendelijke glimlach. Het doel staat een paar meter verder, maar wees gerust er vliegen geen kogels in het rond. Je schiet eigenlijk een klein kogeltje naar een kaart met een roos. Hoe dichterbij de roos, hoe meer punten je verzamelt. Hierbij word je begeleid door een ervaren buksmeester. De winnaar ontvangt een leuke trofee als beste schutter van deze middag. Het gaat er gezellig aan toe en de supporters kunnen je naar de overwinning schreeuwen!

Inschrijven voor **5 april** bij Marie Jeanne op tel. 0483 654480 of bij Annita tel. +31 6 305 43 073.

De deelnameprijs van 5 euro betaal je bij ingang.

Hierin zijn 1 consumptie, vlaai en het schieten inbegrepen.

Drankjes zijn verder beschikbaar tegen democratische prijzen.

Iedereen is van harte welkom,



Muziekale feestavond op donderdag 25 april in de Kom

Opgelet aan alle mensen in Kolonie die nog eens uit de bol willen gaan met leuke muziek, een danspasje, een lekker drankje en fijn gezelschap! Wie zich nog de gezellige middag herinnert van februari vorig jaar zal wel weten wat we bedoelen.

Het muzikale koppel 'Teen & Tander' brengt een programma voor jong en minder jong, een soort Schlagerfestival of Werchter in Kolonie! We organiseren dit 's avond zodat ook degenen die overdag nog actief zijn kunnen meegenieten van deze vrolijke muziek.

We starten om 19h30 en ronden af tegen 22h00. Inschrijven bij Marie Jeanne Hannes op tel. 0483 654480 voor 19 april. De toegangsprijs is 5 euro per persoon voor zowel leden als niet-leden. Iedereen is welkom, breng vrienden en familie mee. Hoe meer volk hoe meer plezier!

Wijkrestaurant

Jolande Brom

Inmiddels ben ik sinds december 2023 aan het werk bij de Hema in het centrum van Lommel. Het vroege opstaan zit dus weer in mijn systeem. Dat komt goed van pas want de vrijwilligers van het wijkrestaurant stonden al om 9u te trappelen om alles klaar te maken voor ons vierde wijkrestaurant! Uit ervaring weten we ondertussen wat er heel wat moet gedaan worden voor de gasten komen! Gelukkig kunnen we rekenen op een fijne groep vrijwilligers. Op deze 4de editie mochten zelfs 2 nieuwe dames verwelkomen die zich willen inzetten voor onze kleine gemeenschap. Maar, ondanks Kolonie klein is, hebben we het op-één-na drukst bezochte wijkrestaurant van Lommel. En daar zijn we trots op!

De eerste gasten stonden zelfs voor half 12 al op de stoep. Vanwege de werkzaamheden aan de Kom, waren ze op tijd vertrokken. :-)
Deze keer was er ook Caroline aanwezig. Zij is maatschappelijk werkster van Dienstencentrum 't Trefpunt. Verschillende mensen maakten dankbaar gebruik van haar aanwezigheid. Het scheelt toch weer een ritje naar het Centrum! Meer info over LDC 't Trefpunt op pagina 10.

Het eten was super lekker en de borden kwamen bijna schoon terug in de keuken. Da's alleen maar positief. Helaas moeten we de prijs van de volledige maaltijd verhogen naar 9 euro. Dit omdat de traiteur sinds 1 januari zijn prijzen aanpaste. We hopen dat dit geen belemmering is om toch een middagje gezellig samen te zijn en bij te kletsen.

Ken je mensen in uw omgeving die om vervoersredenen niet kunnen komen, laat het dan weten. Wij regelen dat ze opgehaald worden ... en met wat geluk ook weer thuis geraken! 😊

Het volgende wijkrestaurant gaat door op 7 maart. Op het menu staat dan tomatensoep, ribbikes in mosterdsaus, groene koolpuree en een rijsttaartje met of zonder slagroom. Kaarten zijn verkrijgbaar tot 1 maart bij apotheek Govers aan de Luikersteenweg. Tot dan 😊!



De 7de Editie

Dit is alweer de 7de editie van onze wijkkrant. Gevuld met interviews, weetjes, geschiedenis, foto's, enkele oproepen, een puzzel en leuke bijdragen uit onze buurt. Deze krant wordt huis aan huis bezorgd in de Kolonie. Het drukwerk wordt gedaan door drukkerij Elite.

Voor vragen over artikelen en inhoud kun je altijd terecht bij :

Peter Maes 0490 575 229
Dick Beij, Dick@onzekolonie.be

De 8de editie staat gepland voor begin mei 2024. Heeft u iets voor de volgende krant, een agendapunt, weetjes, een berichtje (persoonlijk, van uw club of vereniging), een (hulp)vraag, enz dan stuur dit naar info@onzekolonie.be of doe het in de Kolonibus op St Franciscusstraat 31.

U kunt kopij aanleveren tot 20 april.

BIN

In Lommel starten vijf nieuwe Buurtinformatienetwerken (BIN's). Die spelen een cruciale rol in het vergroten van de sociale controle en het verbeteren van het veiligheidsgevoel in verschillende wijken van de stad.

De oprichting gebeurde officieel door het ondertekenen van charters tussen BIN-coördinatoren, Stad Lommel en Politie Lommel. De nieuwe buurtinformatienetwerken zijn • BIN Heide • BIN Hoeverheide • BIN Lutlommel • BIN Kolonie en • BIN Stokerij.

Elke BIN heeft als doel de samenwerking tussen buurtbewoners en politie te versterken, waarbij de uitwisseling van informatie centraal staat om de veiligheid in de betreffende wijken te bevorderen. Op die manier leveren BIN's een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de sociale controle en het verbeteren van het veiligheidsgevoel in de stad. Korpschef Bart Voordeckers van Lokale Politie Lommel: "De ondertekening van de charters markeert een belangrijk moment in onze inzet voor veiligheid. Samen met de nieuwe BIN-coördinatoren en de betrokkenheid van buurtbewoners, versterken we de band tussen politie en gemeenschap."

Met de toevoeging van deze vijf nieuwe BIN's komt het totale aantal actieve netwerken in Lommel op 25. Het succes van de reeds bestaande BIN's, met zo'n 1.700 BIN-leden, benadrukt de effectiviteit van dit initiatief in het creëren van een veilige en betrokken gemeenschap. "Met de oprichting van de nieuwe BIN's tonen we aan dat onze inwoners actief betrokken zijn bij het creëren van een veilige leefomgeving," zegt burgemeester Bob Nijs. "Samenwerking is de sleutel tot een succesvolle en hechte gemeenschap."

Voor de kolonie, zijn Fons Maes en Wendy Beenaerts de verantwoordelijken.



Agenda

za 17 februari

Natuurpunt

Vloeiweide. Om 9u gaan we 'zoeven'. De bezoekers zullen de vrijwilligers aan het werk zien bij het zoeven en bij het manueel uitscheppen van de zoeven. Iedereen mag helpen.

di 27 februari

Natuurpunt

Vloeiweide. De sluis zal worden geopend om het perceel te bevoeien. Vanaf 9 uur kunnen de bezoekers zien hoe het water stilaan zijn weg zoekt op de bedden en hoe de vrijwilligers dit sturen door hier en daar de zoeven manueel bij te werken. En iedereen mag helpen. Laarzen noodzakelijk, maar zonder laarzen kan je ook komen kijken.

vr 1 maart

KWB

Kooklessen in buurthuis de Kom

Voor meer info zie pagina 2

zo 3 maart

Natuurpunt

Vloeiweide. Geleide wandelingen op de bevoeide percelen door de gidsen van natuurpunt

vr 1 maart

vr 22 maart

KWB

Kooklessen. De lessen gaan door op 1 en 22 maart in buurthuis "De Kom". We beginnen telkens om 19.30 uur. Wat meebrengen: kookschort, keukenhanddoek, snijplank, scherp mes en minstens vijf goede moppen. Kijk op de pagina (2) van de KWB voor meer informatie.

do 7 maart

onze Kolonie

Wijkrestaurant. Op het menu: tomatensoep, ribbikes in mosterdsaus, groene koolpuree en een rijsttaartje met of zonder slagroom.

Kaarten zijn verkrijgbaar tot 1 maart bij apotheek Govers aan de Luikersteenweg. Tot dan 😊!

za 16 maart



Koningsschieten. Je bent welkom vanaf 14.00 uur op het gilde terrein.

do 28 maart



Hondenwandeling. We verzamelen in de losloopweide aan de poort aan de kant van het tennisterrein om 13h30. Op de losloopweide kunnen de honden, los van leiband, kennis met elkaar maken. We wandelen in de natuur max 2 kilometer. inschrijven bij Marie Jeanne op tel. 0483 654480 of bij Annita op tel. +31 6 305 43 073 en dit voor 22 maart. €5 per deelnemer

za 30 maart

KWB

Paaseierzoektocht. Dit jaar organiseren we terug een paaseierzoektocht op het voetbalplein van GT Kolonie. Vertrek: 14.00 uur (duurt tot ongeveer 17.00 uur) Info of inschrijven: Voor 20 maart maes_luc@telenet.be Kijk op de pagina (2) voor meer informatie.

6 - 28 april
elke za en zo

KULAV
GALLERY

Gallery Kulav is tussen 6 en 28 april elke zaterdag en zondag geopend van 13u tot 17u. Loop vrij binnen om de creaties te zien van kunstenaars Luc Hamblok, Els van der Heijden, Claudia Kuyken, Gerrit Lavrijsen, Wilbert Das, Marc van de Merlen en Jan de Bakker.

do 11 april



Schutterswedstrijd. Schieten met de luchtbuks in het schutterslokaal van de Sint Jozefgilde aan de St. Bernardusstraat.

Inschrijven voor 5 april bij Marie Jeanne op tel. 0483 654480 of bij Annita op tel. 0031 6 305 43 073. Je betaald 5€ per deelnemer aan de ingang. Hierin zijn 1 consumptie, vlaai en het schieten inbegrepen!

do 18 april
Onze kolonie

Wijkrestaurant. Op het menu staat deze keer landbouwersoep, rundsburger Stroganoff en gestoofde erwten. We sluiten af met vanillepudding.

Kaarten zijn verkrijgbaar van 18 maart tot 11 april bij apotheek Govers aan de Luikersteenweg. Tot dan 😊!

za 20 april
Onze Kolonie

Sluitingsdatum voor kopij wijkkrant 8. Tot 20 april kun je kopij aanleveren voor de volgende wijkkrant. Stuur dit naar info@onzekolonie.be of gooi het in de Koloniebus op st Franciscusstraat 31.

wo 24 april
KWB

Knutselnamiddag voor de kinderen. Elk kind maakt een eigen knutselwerkje. Om 14u in de Kom, het duurt tot ongeveer 16.30 uur. Per familie graag een begeleider (papa, mama, opa of oma). Kijk op de pagina (2) voor meer informatie.

do 25 april



Muziekale feestavond in de Kom. Mensen van Kolonie die nog eens uit de bol willen gaan met leuke muziek, een danspasje, een lekker drankje en fijn gezelschap. We starten om 19h30, muziek om 20h00 en sluiten om 22h. Inschrijven bij Marie Jeanne Hannes op tel. 0483 654480 voor 19 april. Prijs is 5 euro per persoon voor zowel leden als niet-leden.

Je kan agendapunten aanleveren via info@onzekolonie.be of deponeren in de koloniebus op St- Franciscusstraat 31. Wil je het ook publiceren in de volgende wijkkrant houdt er dan rekening mee dat deze verschijnt in de eerste week van mei, dus moet het evenement plaatsvinden ná **8 mei**. Op www.onzekolonie.be kun je onder de knop 'Agenda' alle agendapunten met extra informatie terugvinden. De agenda op de website wordt 2 keer per week bijgewerkt.



Beste inwoners van de Kolonie,

Graag wil ik mezelf hier even voorstellen zodat jullie weten wie ik ben en wat ik voor jou of iemand uit je buurt kan betekenen.

Mijn naam is Carolien Goossens en ik ben één van de maatschappelijk werkers van het dienstencentrum 't Trefpunt met kantoor in het centrum van Lommel. Ik woon in Overpelt met mijn man en 2 kinderen. Ook al ben ik niet van Lommel, ik werk er al 17 jaar en voel me vaak een echte Lommelaar.



Wat doen wij als dienstencentrum 't Trefpunt precies en wie kan ons bij ons terecht?

Lokaal Dienstencentrum 't Trefpunt is één van de zorgvoorzieningen van ZorgGroep Lommel.

Als Lokaal dienstencentrum zijn wij er voor alle senioren van Lommel, alle mensen met een beginnende zorgnood en hun mantelzorgers. Zij kunnen bij ons terecht met al hun vragen en problemen, in het bijzonder met vragen over thuiszorg en zorgondersteuning. Daarnaast gaan we samen met hen na op welke tegemoetkomingen en sociale voordelen zij recht hebben en helpen wij hen om dit in orde te maken.

Als dienstencentrum organiseren wij ook regelmatig infonamiddagen, workshops en ontspannende activiteiten voor inwoners van Kolonie in OC De Kom of elders in Kolonie (en in het dienstencentrum zelf). Bedoeling is om senioren en personen met een zorgbehoefte kansen te geven tot ontmoeting, ontspanning, informatie en het aanleren van (digitale) vaardigheden dichtbij huis.

Daarbij ben ik als maatschappelijk werker ook regelmatig aanwezig, zodat je niet naar ons kantoor in het centrum van Lommel moet komen. Maar dat je dichtbij huis geholpen kan worden en je daar bij mij terecht kan met je (zorg)vragen.

We werken ook nauw samen met de minder mobiele centrale van Lommel, stadsdiensten, de ziekenfondsen en andere zorgorganisaties werkzaam in Lommel. Wij kennen hen en zij kennen ons. Dat bevordert de doorverwijzing, het samen denken en het samen probleemoplossend werken. Wij zijn ook lid van het wijkteam van Kolonie en denken daar graag mee over de uitbouw van een zorgzaam Kolonie waar mensen elkaar kennen, zich met elkaar verbonden voelen en elkaar willen helpen.

Wat is mijn taak daarin als maatschappelijk werker?

Als je ouder of zorgbehoevend bent, is zelfstandig thuis wonen en er participeren aan het sociale leven, niet altijd evident. Toch is het de wens van velen om zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen, al dan niet met goede zorgondersteuning. En de contacten met mensen uit je buurt verder te kunnen onderhouden. Als maatschappelijk werker is het mijn taak om samen met u te bekijken hoe dit mogelijk is.

Dit doen we door informatie te geven over thuiszorg en diensten die dat aanbieden. Daarbij kijken we steeds naar jouw specifieke vraag, nood en wensen en helpen je daar waar nodig of wenselijk om te kunnen genieten van de juiste dienstverlening.

Samen met jou bekijk ik ook of je recht hebt op bepaalde tegemoetkomingen, premies of andere voordelen bedoeld voor senioren, zorgbehoevende personen of mantelzorgers. Indien dat zo is, help ik je vraag bij het aanvragen van die tegemoetkomingen.

Ik denk hierbij aan het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevende, een parkeerkaart,

Heb je nood aan goed gesprek, ben je eenzaam of kamp je met andere welzijn – of zorgvragen? Heb je hulp nodig bij briefwisseling, verduidelijking van facturen of bepaalde documenten, het invullen en opmaken van een vroegtijdige zorgplanning, ... ook dan wil ik je graag bijstaan en begeleiden.

Onze contacten kunnen beperkt blijven tot het beantwoorden van je vraag, maar als dat nodig of wenselijk is, blijf ik graag een eindje met u op pad gaan en voor u klaar staan gedurende het verdere zorgtraject.

Wat kan ik voor inwoners van Kolonie betekenen of doen?

Heel graag wil ik voor alle inwoners van Kolonie het aanspreekpunt zijn voor info, hulp, advies, nabijheid bij vragen over (thuis)zorg, zorgondersteuning, nood aan sociaal contact, mentaal welzijn, ... waarop we als dienstencentrum zelf een antwoord kunnen bieden of waarvoor wij onze partners of andere diensten kunnen inschakelen. Uiteraard gebeurt dit steeds in overleg met de betrokkene(n) en respecteren wij daarbij ieders keuze, privacy en wensen.

Hiervoor mag je mij steeds contacteren. Graag maak ik dan een afspraak met de betrokkene(n) voor een gesprek, hetzij in ons kantoor, hetzij bij u thuis, hetzij elders in Kolonie.

Door mijn regelmatige aanwezigheid op doelgroepgerichte activiteiten in Kolonie wil ik jullie leren kennen en kunnen jullie mij op een laagdrempelige manier ook bereiken.

Ook via leden van het wijkteam van Kolonie, het bezoekersteam van Kolonie of professionele hulpverleners die bij u thuishkomen, kan uw vraag tot contact aan mij doorgegeven worden.

Met veel zaken kan en wil ik u verder helpen. Als een vraag buiten mijn bevoegdheid ligt, ga ik samen met u op zoek naar de juiste instantie.

Waar kan je mij vinden?

Ons kantoor is gelegen in Kapittelhof 4 in het centrum van Lommel. Je kan me daar ook telefonisch bereiken op het tel. 011/39.71.02 of via een mailtje naar dienstencentrum@zorggroepplommel.be

Ons kantoor is elke werkdag open van 9u tot 12u, alsook op woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u en op dinsdagavond van 17u30 tot 19u.

Ik kijk alvast uit naar onze ontmoeting! Groetjes en tot binnenkort?!

Kleintjes

Wil je spulletjes weggeven, een klusje doen bij iemand anders of bent je op zoek naar iets? Elkaar helpen geeft altijd een fijn gevoel! Stuur jou inbreng via mail naar info@onzekolonie.be (er mag een foto bij, maar geen commerciële zaken). Je vindt ze terug op onze website www.onzekolonie.be onder "Kleintjes".

Buurthuis de Kom is op zoek naar garçons.

Ben je ouder dan 18 jaar en ben je bereid om in het weekend als vrijwilliger te werken om wat bij te verdienen? Neem dan contact op met Luc Maes op tel. 0478 261415.

Marklin trein en onderdelen

Wie heeft er nog oude Marklin (metalen) M-rails, wissels, loco's, wagons enz en doet daar niets meer mee. Ik wil het graag hebben om een mooie layout te maken.
Dick 0468 23 97 13 - Dick@Bee-eZ.be.

Roger Boons, langst zittend bestuurslid Sint-Jozefgilde onderscheiden

Tijdens de investituur van de 'Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus' in het Nederlands-Limburgse Helden is zondag 21 januari '24 een ereteken en oorkonde aan Roger Boons uitgereikt.

De motivering voor zijn voordracht zijn o.a.

38 jaar lid van Sint Jozefgilde

35 jaar bestuurslid, met blijvende inzet

Bestuurslid van de Bond, De Lommelse Schuttersgilden

6x Koning van Sint-Jozefgilde

Nationale Koning van België in 2010

2x Kampioen competitie.

Roger Boons



De onderscheiding wordt binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) uitgereikt aan leden van schutterijen en schuttersgilden die zich op bijzondere wijze inzetten voor het christelijke schutterswezen.

Sinds 1980 vindt jaarlijks rond 20 januari (feestdag van de Heilige Sebastianus) de plechtige benoeming plaats van nieuwe leden van de Orde. Ten overstaan van de Grootmeester van de Orde leggen de nieuwe leden de belofte af om zich in te zetten voor Outer, Haerdts en Troon. (Outer staat voor kerk en geestelijke overtuiging, Haerdts voor gezin en maatschappij en materieel erfgoed en Troon voor het geestelijke en niet-geestelijke gezag).

Er waren dit jaar 25 gildebroeders en -zusters uit beide Limburgen die opgenomen werden als nieuw lid, schutsbroeder, in de Orde van de Rode Leeuw. Van de bond waarbij Schutterij Sint-Jozefgilde is aangesloten - De Lommelse Schuttersgilden - mochten ook Luk Weyen van de Sint-Ambrosiusgilde en Bert Jansen en René Winters van de Achelse schutterij Sint-Anna, hetzelfde ereteken 'Zilveren Kruis van de orde van de Rode Leeuw van Limburg' ontvangen.

Sint-Jozefgilde Annita Rabeling

Jolande Brom

Interview met Annita Rabeling, 1ste vrouwelijk voorzitter schuttersgilde Sint-Jozef.



Annita Rabeling

Ik zit hier aan tafel bij een echt schutters echtpaar, dat inmiddels geschiedenis heeft geschreven.

Bij het kermis-schieten in oktober 2010 is Manfred, de heer van het gezelschap lid geworden van in de volksmond, **de Gul**.

De Schutterswereld is van traditie uit een mannenwereld. Alhoewel ook de schutterswereld met haar tijd mee moet gaan, gaan veranderingen heel langzaam. Elke Bond en vereniging bepaald daarin haar eigen tempo en momenten.

Bij het Sint Jozefgilde mochten pas vanaf 1990 vrouwen meeschieten. Maar dat betekende niet dat ze vanaf dat moment ook mee mochten schieten met competities buiten de eigen schutterij. Dat duurde nog een paar jaar.

In eerste instantie zag Annita het schieten niet zo zitten. Een gevoel van anti-wapens hield haar tegen. Maar de sfeer van het verenigingsleven in het lokaal op de zaterdagmiddagen deed haar steeds vaker meedoen met activiteiten en op de meeste zaterdagen.

Vervolg

Op 1 april 2011 werd ook zij dan lid van de Sint Jozefsgilde. Het schieten bleek leuker dan gedacht! “Als jong meisje, tot mijn 7e jaar ben ik opgegroeid in Zuid-Limburg NL”, verteld Annita. “Ik keek altijd mijn ogen uit, als de Schuttersgilde erop uittrok en stond dan met glanzende ogen te kijken naar de stoeten met vele traditionele pakken en de koningen met hun koninginnen.” Om na het lidmaatschap er volledig bij te horen, heeft ze dus ook een traditioneel gilde uniform aan laten meten. Het was een meisjesdroom die werkelijkheid werd toen in 2015 ons Gilde-lid Marc Koning schoot en in overleg met zijn vrouw, die fysiek geen stoet meer kon lopen, mij vroeg om zijn koningin te zijn en met hem stoet te lopen.

Vanaf het begin is Annita actief als vrijwilliger binnen de vereniging. In alles behalve het bestuur. Want dat was ook not-done voor de jongere generatie. Maar nood breekt wet.

In 2018 moest er een secretaris komen, maar zowel binnen het bestuur als bij de leden was er geen capabele kandidaat. Toen de vraag aan Annita werd gesteld om op de achtergrond te helpen, gaf zij als voorwaarde op dat de statuten werd gewijzigd zodat vrouwen ook bestuurslid konden zijn. Onder die voorwaarde wilde Annita de Gilde wel helpen en als secretaris in het bestuur komen. 5 januari 2019 was dan ook een memorabele vergadering binnen het bestaan van de schuttersgilde. Na 117 jaar een puur mannen-aangelegenheid te zijn geweest, worden vrouwen nu toegelaten tot het bestuur van het Gilde.

Annita: “Vanaf toen heb ik hard gewerkt om de nodige kennis van de schutterswereld eigen te maken en zo mijn taak goed te kunnen uitoefenen. Natuurlijk werd ik daarbij ingewerkt en bijgestaan door onze voorzitter Danny en afgetreden secretaris Gust.”

Annita is perfectionistisch, zorgt graag voor mensen en kan het woord ‘nee’ maar moeilijk uitspreken. Naast een full-time Job en een huishouden heeft ze hier ook een flinke kluit aan. Maar met gedrevenheid en de liefde voor de verenging kun je veel werk verzetten!

Half 2022 legde plots de penningmeester definitief en de voorzitter tijdelijk de werkzaamheden neer. Daar lag alles, letterlijk alles, papieren, geweren, administratie!

Gelukkig waren er meerdere leden, waaronder de man van Annita, Manfred, die de schouders eronder hebben gezet en de Gilde overeind hielden. Soms met vallen en opstaan, maar ‘swat’. In het najaar van 2023 gaf de voorzitter aan zijn functie definitief neer te leggen op de komende Algemene Ledenvergadering van 2024. Tijdens die vergadering op 6 januari 2024 hebben zich 4 leden kandidaat gesteld als bestuurslid, 2 mannen en 2 vrouwen. Alle 4 zijn ze unaniem aangenomen, waarmee na jaren ons bestuur weer uit 8 leden bestaat.

“We hebben nu opnieuw de werkzaamheden kunnen verdelen en de bestuursfuncties besproken. En dan blijft er nog voldoende ruimte om elkaar te ondersteunen,” zegt Annita.

Het bestuur heeft echter mij als meest geschikt aangewezen voor de functie van Voorzitter en ook direct benoemd. Waarmee naast de mijlpaal van 2019 ook 2024 een mijlpaal is: de 1ste vrouwelijke voorzitter!

Dit trouwens niet alleen bij de Sint-Jozefsgilde maar ook binnen de Bond (4 gilden) is er geen vrouwelijk bestuurslid, laat staan voorzitter.

Het bestuur gaat samen met de leden de Sint-Jozefsgilde verder uitbouwen. We gaan op zoek naar vernieuwende activiteiten, onderlinge gezelligheid en verbroedering.

“We hopen op de inzet van alle leden, want dat kun je alleen gezamenlijk bereiken,” lacht Annita.

Annita heeft er zin en gaat met veel energie deze nieuwe uitdaging aan. Maak er iets moois van !

Nieuwe Buksmeesters bij Sint Jozefgilde



Manfred Garczyk

Door een aantal omstandigheden had het Sint-Jozefgilde afgelopen half jaar nog slechts 1 actieve buksmeester, Manfred. Hierdoor waren we kwetsbaar en waren de leden niet verzekerd van onze wekelijkse zaterdagactiviteit en deelnamen aan competities.

Daarom zijn we zeer verheugd dat er 3 jonge heren in het najaar 2023 deelgenomen hebben aan de opleiding Buksmeester van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en hun certificaat behaald hebben. Dikke proficiat heren! Hiermee is het wekelijks beoefenen van onze sport en hobby voor de toekomst weer verzekerd.

De buksmeester is de functionaris binnen de schutterij.

Bij het Schuttersgilde wordt geschoten met de historische zware buks kaliber 12 en long rifle punt 22. Dit zijn vuurwapens waarbij kennis van regelgeving uit de Wapenwet, en oog hebben voor veiligheid van groot belang zijn. Daarom moet er bij elk gilde minimaal één buksmeester in functie aanwezig zijn.

In de opleiding tot buksmeester leert men het toepassen van de Algemene Wapenwet en doet kennis op van verschillende soorten munitie. Ook wordt geleerd over soorten kruit om zelf de kogels voor de buks te kunnen maken. Voor begeleiden bij het schieten leert hij o.a. ook de psychologie van het schieten waardoor hij kan coachen en adviseren over de prestaties, uitvoering en bekwaamheid.



Gertjan Dreesen, Kris Cox, Gert Boons

Maar ook veiligheid in en rondom het lokaal, het gebruik van kleine blusmiddelen en een verkorte EHBO-opleiding incl. reanimeren en bedienen van de AED zijn onderdeel van de opleiding.

Hij moet bij alle activiteiten waarbij de buks en geweer kaliber 12 gebruikt worden aanwezig zijn om de omgang met het wapen in goede banen te leiden. Hij is verantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving en moet toezien op de veiligheid tijdens het schieten. Hij is bekend met de schietstand, de situering en toestand van het schiet veld en de onmiddellijke omgeving.

Voordat een competitie start moet elk wapen ingeschoten worden -wapen af stellen- ook dit is de taak van de buksmeester.

Zoals uit bovenstaande blijkt, is het hebben van een aantal buksmeesters van groot belang voor het schuttersgilde.



Een proper Kolonie

Limburg.net organiseert ook dit jaar de actie 'straat.net'. Tijdens deze actie krijgen lokale verenigingen de kans om zwerfvuil te rapen tegen een vergoeding. De leerkrachten en de kids van 't Stekske zetten alvast hun beste beentje voor. Zou het niet schitterend zijn als wij de straten die zij niet doen proper maken?!

In Kolonie zijn er 13 Mooimakers, maar er zijn nog meer mensen die geregeld vuilnis oprapen! Om deze mensen te bedanken én om Kolonie nog mooier te maken rekt het Wijkteam op jouw hulp.

Wil je op vr. 15, za. 16 of zo. 17 maart enkele straten proper maken?

Hoe doen we dit?

- Jij: Geeft via mail (info@onzekolonie.be) of telefoon (0490 575 229) door hoeveel straten je wilt doen en waar je woont.
- Wij: Bezorgen je tijdig een prikstok en een vuilniszak en wijzen je enkele straten toe in jouw buurt.
- Jij: Ruimt het zwerfvuil op wanneer het je past op 15, 16 of 17 maart.
- Wij: Komen na dit weekend het materiaal weer netjes bij je thuis ophalen.

De opbrengst blijft via het Wijkteam netjes in Kolonie.

Kerstmarkt foto's



Iedereen kent Brug 9 over het Kempens Kanaal in Lommel-Barrier, Brug 11 'op den Heuvel' en Brug 12 ter hoogte van de Gestelsedijk. Maar wat is er gebeurd met Brug 10 en waar lag deze brug?

De aanleg van het Kempens Kanaal

In 1830 werd België een onafhankelijke staat. Al vrij snel wilde de kersverse Belgische overheid de uitgestrekte "woeste" heidegronden in de Kempen beter laten renderen op economisch vlak. Een eerste stap die daartoe genomen werd was het graven van het Kempens Kanaal tussen Bocholt en Herentals. Dit kanaal zou het Maas- met het Scheldebekken verbinden.

Het Kempens Kanaal werd gegraven in twee secties. Een eerste sectie van dit kanaal, van Bocholt tot aan de Blauwe Kei in Lommel, werd aangelegd in 1843-1844 en opengesteld op 22 augustus 1844. De tweede sectie, van Blauwe Kei tot Herentals, werd verwezenlijkt in 1844 tot 1846 en opengesteld op 21 september 1846. Spade, schop, kruiwagen en "kipkarren" waren zowat de enige werktuigen die gebruikt werden om het kanaal uit te graven.



Arbeiders aan het werk in de gemeentelijke zandgroeve van Lommel-Kattenbos omstreeks 1905. Zij gebruikten dezelfde werktuigen als de kanaalwerkers. (verzameling Erfgoed Lommel)



Verbreiding van het Kempens Kanaal in 1926-1927. (verzameling Erfgoed Lommel)

Op het einde van de jaren twintig van vorige eeuw werd het Kempens Kanaal verbreed en verdiept om beter te beantwoorden aan de noden van die tijd.

Het Albertkanaal, dat net voor de Tweede Wereldoorlog werd gegraven en in 1939 opengesteld voor het scheepvaartverkeer, nam echter al snel de verbindingsrol tussen Maas en Schelde over. Het Albertkanaal was immers breder en dieper en had een korter tracé.

De bruggen over het Kempens Kanaal

De bruggen over het Kempens Kanaal zijn genummerd. Dé bekendste brug in Lommel is ongetwijfeld Brug 9 in Lommel-Barrier.

In mei 1940 liet de Belgische majoor Lempereur, bevelhebber van het 2de Bataljon van de Genie van het Cavaleriekorps, alle bruggen over het Kempens Kanaal ondermijnen en hij gaf uiteindelijk ook het bevel om ze te laten springen.

Zo ook Brug 9 in Lommel-Barrier. Er werd vrijwel onmiddellijk een houten noodbrug aangelegd, die gedurende de oorlog eerst door de Duitsers en later door de Vlaamse Wacht – een paramilitaire eenheid die collaboreerde met de Duitsers – werd bewaakt. Het is die houten noodbrug die tijdens de bevrijding van Lommel in september 1944 een cruciale rol speelde.



Houten noodbrug in Lommel-Barrier in 1940. (verzameling IWM, London)



Topografische kaart uit 1943 met de locatie van Brug 10 over het Kempens Kanaal. (verzameling Erfgoed Lommel)

Ook Brug 10, gelegen tussen Brug 9 in Lommel-Barrier en Brug 11 in Lommel-Heuvel, werd ten tijde van Wereldoorlog II vernietigd. Het kanaal oversteken kon je er enkel nog via een veerpont. Want, in tegenstelling tot de andere bruggen over het Kempens Kanaal (Brug 9, Brug 11 en Brug 12) werd er ter hoogte van Brug 10 geen noodbrug aangelegd en werd Brug 10 na de Tweede Wereldoorlog ook nooit heropgebouwd.

Op 8 september 1944 hebben de Duitsers dan op hun beurt alle (nood-)bruggen over het Kempens Kanaal opgeblazen. Twee bruggen op Lommels grondgebied spaarden ze echter: Allereerst Brug 9 in Lommel-Barrier, want die lag op de weg Hasselt-Eindhoven waarover hun troepen moesten bevoorrad worden, en als tweede Brug 12 op de weg Lommel-Luyksgestel, die als vluchtweg openbleef.

Bovendien hadden de Duitsers alle schepen in het kanaal tot zinken gebracht om te verhinderen dat de schippers met hun schepen een voorlopige pontonbrug zouden aanleggen voor de Engelsen, zoals dit bij het Albertkanaal in Beringen gebeurd was.

Alle pogingen van de Duitsers ten spijt om de opmars van de geallieerde troepen op die manier te stuiten, werd Brug 9 zonder al te veel moeite door de Irish Guards van luitenant-kolonel J.O.E. (John Ormsby Evelyn) Vandeleur veroverd op 10 september 1944. Vanaf die dag staat Brug 9 ook bekend als JOE's Bridge.



Procesverbaal van het tot zinken brengen van de sleepboot Camina 1 nabij Brug 9 in Lommel-Barrier op 9 september 1944. (Stadsarchief Lommel)

Wie dit verhaal van de verovering van Brug 9 uitgebreid wil lezen, kan daarvoor terecht in de Erfgoedbibliotheek van Erfgoed Lommel, enkel na afspraak: 0492/43 65 24 of info@erfgoodlommel.be



Eerste Kerstmarkt in de Kolonie 2023

Alles begint bij een leuk idee... en dan begint 't spel!!!

Al vanaf april 2023 kwamen 18 vrijwilligers en onze buurtzorgregisseur Peter, samen om in Kolonie een kerstmarkt te organiseren. Verschillende verenigingen waren vertegenwoordigd: KWB, Okra, Femma, de Schuttersgilde, het wijkteam en de oudervereniging van 't Stekske.

Het was voor iedereen de eerste keer en dus kostte het heel wat vergaderuren om alles goed te organiseren. Het regelen van alle materialen, zorgen voor muzikale omljsting, standhouders zoeken, reclame maken, beslag voor de smoutebollen, brandveilige gezelligheid, versiering, ... Weken werk voor 1 succesvolle dag dus.

Vrijdags hadden de tientallen enthousiaste vrijwilligers hun handen vol. 200 meter aan matten werd uitgerold en verkoopkraampjes werden opgezet in de turnzaal van 't Stekske. Voor het plaatsen van de mast en de bijhorende verlichting werd er gewerkt met een tractor en ladders. In de binnenkoer kwam er een toog met koelkasten, vuurkorven, sta-tafels, tenten en een caravan. Veel handen maken licht werk!



Ondanks het koude weer, zijn jullie kolonials in grote getale op komen dagen en hebben alle eetstandjes leeggekocht. Ook de soep, de gluhwein en chocomelk vonden gretig aftrek. 4 Artiesten, Tanja van den Eijnden, Stefan Luyten, Rob Bijsterveldt en Jolande Brom hebben de hele dag kerstliederen gezongen.

Een mooie samenwerking tussen lokale verenigingen waarvan de opbrengst, zoals afgesproken, netjes werd verdeeld onder de deelnemende verenigingen. Elk kreeg een mooi bedrag om het komende jaar hun activiteiten in Kolonie te ondersteunen.

Ook de standhouders in de turnzaal deden goede zaken en lieten al horen graag terug te willen komen. Hopelijk mogen we ook jullie volgend jaar weer verwelkomen!