

Een wijkkrant over kolonie, voor alle inwoners van de wijk, gevoed, gemaakt en bezorgd door mensen met een hart voor kolonie.

Uitgegeven door het Wijkteam Kolonie dat zich actief en duurzaam inzet voor Zorgzame buurt Wij(K)olonie.

i.s.m. de stad Lommel en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Verantwoord. uitgever, contact: peter.maes@lommel.be (tel 0490 575 229).

Zorgzame
Buurten

Kerstmarkt



Jolande Brom

We mogen dan wel geen 5 meter hoge kerstboom plaatsen op het schoolplein, dus moeten we het met een plaatje doen van een winkel in Parijs. Maar we mogen wel vuurkorven, gezellige eet- en drinktentjes en heel veel enthousiaste verkopers ontvangen om deze eerste kerstmarkt sinds tijden tot een succes te maken.

Dit alles kan natuurlijk niet zonder een publiek. We zouden het heel fijn vinden als jullie vrienden, familie en kennissen uit willen nodigen op onze gezamenlijke kerstmarkt.

Verenigingen uit onze Kolonie hebben zich al maanden ingezet om samen de organisatie op zich te nemen. Zij gaan ook de hapjes en de drankjes verzorgen.

We mogen trots zijn op deze vrijwilligers. De betrokkenheid bij onze Kolonie is hoog. Inmiddels hebben zich ook al 14 verkopers aangemeld met kleine kerstkadootjes, kerstversieringen, snoep en zelfs een lasergun spel om de tijd te doden.

Er zijn dus nog enkele plaatsen vrij om spulletjes te verkopen en ook zoeken we nog mensen voor het entertainment van deze middag. Ik kan me niet voorstellen dat er geen zangers of zangeressen in onze Kolonie wonen die een middagje gezellig kerstliedjes willen zingen.

Zie verder in deze krant voor de oproep OPEN PODIUM. Dit is de eerste Kerstmarkt in de Kolonie sinds tijden. Wil je ook meedoen, meehelpen of zelf een stand hebben schrijf je dan in via www.onzekolonie.be - [inschrijven kerstmarkt](#).

Komt alle tezamen en geniet van de vredige kerstsfeer in onze eigen KOLONIE.

Dus vergeet het niet in jouw agenda te zetten :



16 December Kerstmarkt

op het schoolplein van 't Stekske van 14u00 tot 18u00

Vanaf 18u00 gezellig samen zijn met eten en drinken

Een dag uit het leven van een vrijwilliger in onze kolonie.

We zijn net terug van vakantie, of ja eigenlijk van een doop in Polen. Nog een beetje brak van de lange reis gaat om 8 uur de wekker om om 9.30 u in de Kom te zijn.

Daar staan inmiddels al 8 mensen te popelen om aan de gang te gaan. Om tafels en stoelen klaar te zetten, want straks komen er weer bijna 90 mensen eten in ons tweede wijkrestaurant van dit jaar.

De vorige keer was ook een heel groot succes met meer dan 100 verkochte kaarten. Maar dat komt volgens onze apotheketares dat vis minder gewild is bij de mensen. Ze eten liever een stukje vlees.

Alhoewel vis heel goed is voor je gezondheid, ivm de goede vetten, jodium en moeilijker klaar te maken. Maar ja, over smaak valt niet te twisten.

Toch weer een goede verkoop.

Aangezien de eerste keer de taken goed verdeeld werden en iedereen blij was met zijn of haar taak, ging het deze keer nog vlotter. Servetten werden gevouwen, welkomstboodschappen geschreven en boeketjes gemaakt. Allemaal met zorg en liefde van 15 enthousiaste vrijwilligers.

Al om 10.45 u konden we aan de koffie met koek of boterham om even uit te rusten voor de volgende ronde. Een kwartier vroeger dan gepland. We zaten nog gezellig wat te keuvelen toen om 11.30 u de eerste gasten al verschenen in het buurthuis. Snel werd er opgeruimd en werden de gasten naar hun tafels gebracht.

Deze tweede ronde waren de gasten al ruim voor twaalf uur aanwezig, want mijns inziens betekent dat de behoefte om samen bij te keuvelen erg groot is. Het was dan ook een gezellig geroezemoes. Ondanks de werken rondom de Kom, had de traiteur zijn weg kunnen vinden en al snel werden de eerste borden met pompoensoep rondgedeeld. Er zat een flink tempo in deze keer, om het eten niet teveel af te laten koelen.



Het toetje was deze keer versiert met handgeschreven boodschappen, die door velen hartelijk werden ontvangen. Een uur eerder dan de eerste keer, mochten ook de harde werkers van hun warme maaltijd genieten.

In de zaal mocht zeker nog gezellig na gekletst worden onder het genot van een drankje of een kopje koffie. Twee extra vrijwilligers bleven zorgen dat er ook voldoende drank bezorgd kon worden.

Nadien verliep ook het afwassen en opruimen veel vlotter en soepeler. We wisten inmiddels bijna, waar alles moest komen staan en hoefden Nelly niet meer elke vijf minuten lastig te vallen. 😊

De bloemetjes werden opgeruimd en konden nadien mee naar huis genomen worden als extra bedankje voor de goede inzet. Vele handen maken licht werk, en dat werd ook vandaag weer bewezen.

Toen ik naar huis liep met mijn bosje bloemen, kwam ik langs een groepje werkers die rondom de Kom bezig waren. Een paar mooi gekleurde chrysanten deden ook hun gezichten oplichten. Wat kan een klein gebaar toch veel vreugde brengen.

Moe maar voldaan heb ik thuis mijn schoenen uitgetrokken en me vervolgens achter de computer gezet om dit stukje voor jullie te schrijven.

Ik hoop dat voor zowel de gasten als de andere vrijwilligers dit dankbare gevoel nog lang nasuddert.



Kulav impressies

Claudia Kuyken





Wat houdt een open podium in

Kun je zingen, dansen of ben je een stand up comedian? Ken je een trucje dat je graag zou willen laten zien aan de bezoekers van de kerstmarkt? Wil je samen met anderen kerstliedjes zingen? Zelfs een kort toneelspel valt binnen de mogelijkheden.



Meld je dan aan via info@onzekolonie.be en samen maken we onze eerste Kerstmarkt een groot succes. Voor iedere deelnemer een lekkere traktatie.



Kermis in de Kom

foto's Sarah Kirkby



Ik ging op bezoek bij de onlangs vernieuwde ijsbaan, omgebouwd tot een van de weinige echte indoor padel clubs met 7 state-of-the-art velden, en het goedkoopste moderne trampoline park in de gehele regio van Hasselt, Geel tot Eersel Nederland. Ook is er een gigantische binnenspeeltuin en een gloednieuw horecagedeelte, de Barenal. Een unieke formule in onze provincie. Ik werd vriendelijk ontvangen met een vers kopje koffie en Elke Lemmens, een rasechte Lommelse, wonende in onze eigen Kolonie vertelde me over het thema van Arenal. Namelijk: jouw gezonde sociale netwerk op te bouwen.

Ze hebben hiervoor hun eigen gratis Arenal App ontwikkeld, waarop je gemakkelijk je vertier kunt reserveren en betalen en zelfs je vrienden kunt uitnodigen. Want plezier is leuker met vier. ;-) De app biedt ook andere voordelen, zoals extra bonus bij vooruit betalen van meerdere sportsessies. Een soort creditsysteem. Er zijn ook verschillende voordeeltarieven voor gezinnen, kinderen, studenten en EDC-houders of jongeren tot 30 jaar. Je betaalt geen lidgeld, maar reserveert gewoon een baan naar jouw keuze. Ook blijft je bijdrage onbeperkt geldig in alle Arenal vestigingen voor alle sporten en verloopt het niet na 1 jaar.

Voor het padellen, zijn formules zoals Cafeínas of Bravas uitgevonden. Bij de Padellas Cafeínas speel je vanaf 9 uur 's morgens voor respectievelijk 12 euro. Je mag 2 uur padellen en daarna kun je genieten van een kopje koffie met een mini ontbijtje of voor de Bravas, van een drankje met bittergarnituur. Er is een padelveld om met 2 te spelen, of zoals het eigenlijk hoort zijn er 6 velden om met 4 mensen te spelen. Meer informatie vind je op de website lommel.arenal.be

De kinderen kunnen hier terecht voor een grote indoor kinderspeeltuin en trampolinepark om hier hun kinderfeestjes te vieren en af te sluiten met een lekkere snack. Maar ook andere gelegenheden zoals een team-uitje, een familiefeestje of een 25-jarig huwelijk kunnen worden verzorgd. Het horeca gedeelte van Arenal is alle dagen open vanaf 17.00 u en op woensdag vanaf 13.00 u. en in het weekend vanaf 10.00 u. En hiervoor hoef je niet eerst te sporten, ook zonder springen mag je hier een pintje komen drinken of een hapje komen eten. Er is plaats voor zeker 200 mensen, dus ook hier is ruimte genoeg. Zie de openingsuren op <https://lommel.arenal.be/nl/openingsuren-lommel>



Het 1300 vierkante meter hypermoderne trampoline park is voorzien van de allernieuwste snuffjes en mag alleen gebruikt worden met speciale antislip sokken, maar die zijn bij de Arenal gemakkelijk aan te schaffen. Ook als je nog geen padeluitrusting hebt, zijn deze attributen natuurlijk hier tegen democratische prijzen aan te huren.



Al met al een verrijking voor onze Kolonie, zowel voor de gezondheid als voor de gezelligheid. Ik zou zeggen, neem zeker eens een kijkje of waag een sprongetje.



Ik zit hier in het gezellige Gidelokaal van ons Schuttersgilde Sint Jozef met Manfred en Jelle, de beheerders van de Kolonie Whatsapp groep.

In eerste instantie is deze groep opgericht toen het bericht kwam dat er asielzoekers geplaatst zouden worden op het Parelstrand.

Het is inmiddels het grootste asielzoekerscentrum van België geworden tussen twee woonkernen in, en dat veroorzaakte destijds bij menigeen nogal wat onrust.

De website die in eerste instantie aangemaakt was, om de honger naar informatie te stillen was voor veel van onze mede kolonie bewoners moeilijk en al snel werd de overstap gemaakt naar het medium Whatsapp.

Manfred was vanaf het begin zeer betrokken en werd als een soort filter tussen de lokale bewoners en de Politie, Fedasil en de Burgemeester, destijds Peter van Velthoven gezet.

Bij de gezamenlijke gesprekken werden alle gemelde klachten besproken en veelal direct opgelost. Ook werd op ons verzoek het aantal asielzoekers beperkt, want 1000 asielzoekers op nog geen 3000 vonden veel lokale bewoners is toch een beetje veel.

Na al deze jaren mogen we zeggen dat de verwachte overlast uiteindelijk gelukkig is meegevallen omdat de politie meerdere malen per dag aanwezig was en is op het centrum.

Manfred en zijn buurman Jelle wilden met de whatsapp groep destijds de mensen oproepen om te gaan protesteren in de Adelberg op 29 december 2015. Binnenkort bestaat deze groep dus al 8 jaar. We mogen nu zeggen dat deze initiële onrust dus iets heel positiefs heeft voortgebracht, namelijk een groot sociaal netwerk in onze Kolonie. De onderlinge saamhorigheid is hierdoor sterk verbeterd.

Het gebruik van de groep is inmiddels veranderd naar het leveren van actuele informatie, zoals weggelopen honden of katten. Maar ook kleine hulpvragen zoals het tillen van zware dingen die in de weg staan. Ook verdachte personen of auto's kunnen snel worden gemeld.

De whatsappgroep kan bestaan langs het BIN, het Buurt Informatie Netwerk. Een private whatsapp groep is niet gebonden aan een aantal regels zoals de overheid. Dit maakt dat de whatsappgroep vrijer is in het doorgeven van informatie.

[Meer info over het Buurt Informatie Netwerk in de volgende editie van deze wijkkrant.](#)

In het begin bij het ontstaan van de groep moest er nog wel eens gemodereerd worden. Dat wil zeggen, aangegeven wat er wel en niet toegestaan was in de groep. We accepteren namelijk geen haat en nijd en stellen ons doel voornamelijk op positieve berichtgeving. Maar tot op heden hebben we nog niemand uit de groep moeten verwijderen daarvoor.



Voor in de toekomst zien de beide heren het doel van de whatsapp groep graag uitgebreid naar bijvoorbeeld een vrijwilligerspoel die kleine hulpvragen van behoeftige buurtbewoners kunnen oplossen, zoals bijvoorbeeld een klein karweitje in de tuin of iets van de zolder halen, of een koppeling met de minder mobiele centrale. Maar ook lokale initiatieven, zoals pas de oproep voor de Halloweenocht mogen zeker worden gedeeld.

Dit kan natuurlijk ook altijd op onze website www.onzekolonie.be

Je kunt je aanmelden voor deze Kolonie Whatsapp groep, door een briefje in de bus te doen op sint Franciscusstraat 62, 64 of 31 met je naam, adres en telefoonnummer, of je stuurt jouw gegevens naar info@onzekolonie.be. Zij zorgen er dan voor dat je in de groep wordt toegevoegd en mee kunt lezen en reageren. De groep is open voor iedereen uit de Kolonie vanaf 10 jaar. Mocht je sterke banden hebben met de kolonie of een andere speciale connectie dan kun je je ook aanmelden en wordt bekeken of je kunt worden toegevoegd.

We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet komen.

De groep is nu al 95 deelnemers groot, maar dat is nog steeds maar een klein percentage van onze Kolonie. Laten we samen de zorgzame buurt nog meer leven, door lid te worden en elkaar te ondersteunen.

Ondernemers: Marga Jacobs

Jolande Brom

Een nieuwe enthousiaste ondernemer in onze Kolonie is Marga Jacobs. Eerder had zij al een webshop voor de verkoop van kristallen en natuurlijke plantaardige producten.

Maar vanaf juni 2023 behandelt zij in haar eigen praktijkruimte aan de Sint Franciscusstraat ook mensen met reiki en kristal-healing en of voetreflex.

Zij maakt gebruik van haar kennis en ervaring om voor de beste behandeling te vinden. Ze is zelf bewust vegetariër en maakt daarom ook veel gebruik van plantaardige en natuurlijke verzorgingsproducten.

Ook over het ontgiften van uw lichaam deed zij extra cursussen bij Dr Robert Morse uit Amerika. En kan zij u perfect helpen om weer helemaal in balans te komen. Voor kleine cadeautjes, sieraden en make-up, aloë Vera producten, maar ook cadeau-bonnen, kunt u bij haar terecht.

Kijk eens op haar fantastisch mooie website, of maak een afspraak voor een rustgevende behandeling, en ervaar het zelf. www.margajacobs.com





Hallo Allemaal

Wij zijn Louis Stessens en Philina vanden Eynde en hebben 2 dochters Cindy en Karen en zijn de fiere grootouders van 4 kleinkinderen en 1 achterkleinkind waar van Jordi het tweede oudste kleinkind is.

Wij hebben op Jordi en zijn zus gepast als zijn ouders gingen werken. Wij zijn ook vaak samen op vakantie geweest waar wij samen wandelden, zwommen en vooral ook fietsten.

Jordi is in de kolonie naar school geweest vanaf de kleuterklas tot zijn 12 jaar. Hij heeft eerst gevoetbald bij Lutlommel VV gecombineerd met BMX in Luyksgestel. Daarna is hij gaan koersen in Dommelen bij TWC de Kempen van zijn 10 tot 14e jaar.

Wij gingen dan ook ieder weekend met zijn ouders mee om te supporteren.

In 2010 toen hij 12 jaar was had hij 9 overwinningen en werd 12 keer tweede. Dan is hij bij Balen BC gaan koersen waar ook Jasper Philipsen lid was. Na Balen is Jordi terug naar Nederland gegaan bij het opleidingsteam van SEG.

Daar is Jordi 3 ½ seizoenen gebleven. Zijn eerste prof contract heeft hij getekend bij Bora Hansgrohe waar hij ploegmaat werd van Peter Sagan voor 2 jaar. Halfweg het eerste seizoen tekende Jordi voor 2 jaar extra waardoor hij tot einde 2024 onder contract ligt.

Jordi behaalde zijn eerste profzege al in 2018, namelijk de Gooikse Pijl. En dit jaar was de overwinning in Parijs op de Champs Elysée, de kers op de taart.

Hopelijk kan hij zijn carrière nog vel jaren verder zetten en kunnen wij als trotse grootouders nog dikwijls gaan supporteren.

*Op een zondag in Parijs,
Reed Jordi echt en dikke prijs
Hij ulooog voorbij de vlam van Ham
Die net te kort kwam
Eerst wat twijfel, dan geluk
En de dag kon niet meer stuk
De Lommelenaar die dat presteert
Word hier nu geëerd
Op de Champs Elysees
Spurten alle tourhelden mee
Zijn sprintsnelheid was echt fameus
Voor tegenstanders desastreus
Simpelweg de rapste,
onze Lommelse reus:
JORDI MEEUS!
Hij is nu echt een wielerved
Dat word ook in de krant verteld
Iedereen voorbij gesneld,
au Champs Elysees*

*Hij spurt de keien uit de straat
Als hij op zijn pedalen staat
Zo'n ongezien machtsvertoon
Da's echt buitengewoon
Op de Champs Elysees
Spurten alle tourhelden mee
Zijn sprintsnelheid was echt fameus
Voor tegenstanders desastreus
Simpelweg de rapste,
onze Lommelse reus:
JORDI MEEUS!
Hij is een echte pannenkoek
De snelste van zijn trainingsgroep
In zin mooie Bora broek
Au Champs Elysees
Heel Lommel gaat nu uit zen dak
De Jordi is toch echt ne krak
De snelste van het hele pak
Au Champs Elysees
Op de Champs Elysees
Spurten alle tourhelden mee
Zijn sprintsnelheid was echt fameus
Voor tegenstanders desastreus
Simpelweg de rapste,
onze Lommelse reus:
JORDI MEEUS!
Een wielerved, een kampioen,
waarvoor wij onze pet af doen
Supporteren blijven wij doen
Voor onze Lommelse reus:
JORDI MEEUS!!*

De groepspraktijk kreeg de naam Labyrint, wat 'doolhof' betekent in het Grieks. De praktijk omvat een doolhof van verschillende disciplines, namelijk: logopedie, eerstelijnspsychologie, kindercoaching en remedial teaching. Ook bieden wij een typecursus aan.

Wil je meer weten over tarieven, vacatures, nieuwtjes enz.? Neem dan zeker een kijkje op onze website: www.praktijklabyrint.be of op Facebook. Onze praktijk zit op de Kolonie 61.

Het team

Ik ben Sofie Vander Mierde, logopediste, leerkracht en praktijkeigenaar van Labyrint. Na mijn opleiding logopedie startte ik als zelfstandige logopediste. Naast mijn zelfstandige activiteit, deed ik ervaring op in het buitengewoon onderwijs en in het ondersteuningsnetwerk. Later deed ik de lerarenopleiding secundair onderwijs en sinds 2019 combineer ik de praktijk met een job als leerkracht binnen de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. Ik kwam in aanraking met de steeds grotere noden aan extra begeleiding in en buiten de klas. Daarom besliste ik een groepspraktijk uit te bouwen. Ik behandel leerstoornissen, leerproblemen, taalstoornissen en articulatiestoornissen bij kinderen. Ook kan je bij mij terecht voor een typemethode waarbij kinderen vlot blindelings leren typen in tien lessen.

Mijn naam is Isabel Truyen, eerstelijnspsychologe in de praktijk. Na mijn studies ben ik mijn loopbaan gestart in de personeelssector, maar ik miste al snel het echte menselijk contact waardoor ik aan de slag ging als zelfstandig klinisch psychologe. Naast mijn plek als eerstelijnspsychologe bij Labyrint werk ik samen met verschillende huisartsen om mentale gezondheidszorg zo toegankelijk mogelijk te maken. Als eerstelijnspsychologe werk ik voornamelijk met lichte tot matig ernstige problematieken bij (jong)volwassenen. Ik heb hierdoor ervaring ontwikkeld in allerlei domeinen waaronder relatieproblematieken, angsten, depressie, stress, omgaan met dagdagelijkse moeilijkheden, enz. Hierbij staat een persoonlijke en cliëntgerichte aanpak voor mij centraal.

Ik ben Britney Schrijvers, kindercoach bij Labyrint. Tijdens mijn opleiding als psychologisch consulente koos ik ervoor om mezelf te verdiepen in de hulpverlening van kinderen en jongeren binnen het klinisch werkveld. Naast mijn functie bij Labyrint werk ik als hulpverlener slachtofferhulp. Hier begeleid ik kinderen, jongeren en volwassenen met het verwerken van een plotse, traumatische gebeurtenis. Als kindercoach sta ik klaar voor kinderen en jongeren die vastlopen in bepaalde situaties, zich niet goed voelen in hun vel of verstoord geraken in hun eigen handelen. Moeilijkheden die kinderen kunnen ondervinden zijn: slaapproblemen, eetproblemen, angsten, stress, concentratieproblemen, opstandigheid, onzekerheid, enz. Samen gaan we oplossingsgericht aan de slag en stellen we de specifieke noden en kwaliteiten van het kind voorop.

Mijn naam is Katrien Van Miert, remedial teacher in de praktijk. Na het afronden van mijn opleiding readaptatiewetenschappen startte ik als leerlingenbegeleidster in het secundair onderwijs en begeleidde ik zowel jongeren als hun ouders op verschillende gebieden: onderwijsloopbaan, leren en studeren en psychisch en sociaal functioneren. Ik koos ervoor om mezelf meer te verdiepen in het onderwijs en combineerde de lerarenopleiding secundair onderwijs met mijn functie als vervolgschoolcoach binnen de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. Als remedial teacher begeleid ik leerlingen uit alle onderwijstypes en studierichtingen. Ik ondersteun leerlingen in het proces van 'leren studeren'. De focus ligt op studievaardigheden, huiswerk- en examenplanning, werkplekorganisatie, studiemotivatie, enz. Ik ga samen met de leerling op zoek naar een correcte studiemethode op maat. Leerlingen die baat hebben bij remedial teaching hebben vaak: een lage motivatie voor school, faalangst, stress voor school, paniek tijdens het studeren en slechte studieresultaten.

Agenda I

elke zaterdag



Wist je dat de St-Josef Gilde elke zaterdagmiddag van 14.30 uur tot zeker 19 uur open is. Ook niet-leden zijn dan van harte welkom voor een gezellige babbel en een drankje. Wil je eens een schot wagen, meestal is hiervoor gelegenheid en kan een buksmeester je begeleiden.

**zaterdag
11 november**



Sint Maarten Vertrek: Oude Maai 34 om 18.30 uur. (Parking boerderij Maes)

Sfeerrijke wandeling met eigengemaakte lampionnen tot aan het Sint-Maartenvuur met daarna gezellig samenzijn met hapje en drankje. Voor elk kind dat een mooi versierde lampion, biet of pompoen bij heeft is er een prijs voorzien.

Prijs: inschrijving gratis, drank en hapjes aan democratische prijzen.

**donderdag
16 november**



Een praktische workshop waar iedereen met interesse welkom is. Tijdens deze workshop leer je werken met het digitale loket van de stad Lommel. Daarop kan je heel wat documenten en informatie vinden en invullen, zodat je niet altijd naar tot in het stadscentrum moet komen. Hoe je weg te vinden op de website van de stad en gebruik te maken van dit E-loket, dat verneem je tijdens deze namiddag. Breng zeker ook je tablet of smartphone mee, zodat je het geleerde ook direct in de praktijk kan oefenen en toepassen. De vormingsbegeleidster is er immers om je ook daarbij te helpen en op weg te helpen. In de Kom vanaf 13u30 Inschrijven kan via Marie- Jeanne Hannes voor 13 november of via Dienstencentrum't Trefpunt 011 297 102. De deelnameprijs bedraagt €2,50

**donderdag
16 november**



Maatschappelijk werkster Carolien Goossens is aanwezig. Bij haar kan je terecht met je vragen rond zorg en zorgondersteuning, tegemoetkomingen, rechten, ... of gewoon om even op verhaal te komen. Zijzaal de Kom 13u30

**donderdag
30 november**

Ons Wijkrestaurant gaat weer open. Kaarten á €8,50 zijn te verkrijgen tot 24 november bij Apotheek Govers aan de Luikersteenweg 431. Kom gezellig samen met buurtgenoten een heerlijke maaltijd eten.

**dinsdag
5 december**



Op dinsdag 5 december 2023 brengt de Sint met zijn pieten een bezoek aan de school. Indien u het wenst, brengen zij ook een bezoekje bij u thuis. We nemen ook deel aan de Sinterklaasfabriek die dit jaar doorgaat op 25 en 26 november.

**zaterdag
16 december**

Kerstmarkt op het schoolplein van 't Stekske. Van 14u00 tot 18u00. Aansluitend muzikale optredens, eten, drinken en vuurkorven

Agenda II

zondag
4 februari



Elke jaar organiseert het Gilde van Kolonie een eetfestijn. Waarbij de kwaliteit van de mosselen inmiddels een begrip is. Met de opbrengst kunnen weer diverse activiteiten voor de leden betaald worden, blijft het lidgeld laag en consumptie prijzen voor iedereen democratisch. Begin januari starten de leden met verkoop van de kaarten. Locatie parochiezaal Barrier. Steun het Gilde koop een kaart en kom eten!

zaterdag
16 maart



St-Josef Gilde. Elk jaar hebben de geüniformeerde leden (m/v) kans om Koning voor een jaar te schieten. Wil je deze spannende wedstrijd meemaken en zien wie Koning voor het komende gilde-jaar wordt dan ben je welkom vanaf 14.00 uur op het gilde terrein.

U kunt altijd agendapunten aanleveren via info@onzekolonie.be of deponeren in de koloniebus op st-Franciscusstraat 31. Wil je het ook gepubliceerd hebben in de volgende wijkkrant houdt er dan rekening mee dat deze verschijnt in de eerste week van februari, dus moet het evenement plaatsvinden ná 10 februari 2024. Op www.onzekolonie.be kun je onder de knop 'Agenda' alle agendapunten terugvinden. De agenda op de website wordt 2 keer per week bijgewerkt.



Prijsvraag krant 5

De prijsvraag in wijkkrant 5 was:

Vroeger was er een echte viswinkel/
hengelsportwinkel in de Kolonie. Waar was
deze gelegen?
Straatnaam én nummer!

De wedstrijdvraag is gewonnen door Luc en Nicole van de Grote Fosseestraat. Zij wisten dat er tussen 1998 en 2001 een vis- en hengelsportwinkel was in

de Sint-Barbarastraat 25.

Zij ontvingen een feestpakket (partytent, 2 statafels, 2 bakken bier, 4 flessen cava, frisdrank en chips) Samen met 9 gezinnen die het dichtst bij hun wonen konden zij een leuk feestje vieren!



Park De Kom staat in de steigers maar de werkgroep 'Kol-arte' werkt al aan de officiële opening ervan!

Kol-arte is een werkgroep bestaande uit lokale kunstenaars, de lokale afdelingen van Okra, Femma en KWB, de dames van Aquatelier, alle kids van 't Stekske (!), de kerkfabriek én buurthuis De Kom.

Wat doet Kol-arte?

De werkgroep bundelt de krachten in een weekend vol parkactiviteiten met kunst, muziek en ambachten. Ook de officiële opening van Park De Kom is onderdeel van het evenement.

De bezoekers mogen zich verwachten aan een park vol activiteit. In en rond de kerk en het buurthuis exposeren lokale kunstenaars en zijn er muzikale acts, rondtrekkende artiesten animeren de kids en op het vernieuwde terras kan je heerlijk genieten van de nieuwe omgeving en dezelfde schitterende wijkbewoners.

Wanneer?

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2024.

Da's vroeg. Wat hebben ze nodig?

Je bent een lokale kunstenaar of ambachter als je tekent, schildert, muziek maakt, borduurt, voordraagt, grimeert, potten draait, manden vlecht, fotografeert, kookt of een andere creatieve hobby hebt. Wil je jouw werk tonen vul dan tijdig het formulier in op de website (www.onzekolonie.be) of bel 0490 575 229 voor meer info.

Ben je een lokale, creatieve zelfstandige en heb je zin om mee te werken? We horen graag van je!

Kunstwedstrijd! Ontwerp jij de afbeelding voor de affiches en flyers van dit evenement?! Stuur jouw creatie door naar info@onzekolonie.be tegen 15 januari 2024! Elke inzending krijgt z'n plek in de tentoonstelling, de winnaar(es) ziet zijn/haar gesigioneerde creatie overal verschijnen!

Wijkagent

Peter Maes

We werden, geheel terecht, gewezen op een tekortkoming in de vorige editie van onze wijkkrant. In het artikel met onze wijkinspecteur Marijn Vos stonden geen contactgegevens.

Je kan Marijn aanspreken op straat maar kan hem ook telefonisch bereiken op **011/399.899 en 0471 555 792**.

Online een afspraak maken kan via **'<https://www.politie.be/5371/>**'. Via de zoekterm 'politie Lommel' kom je ook snel op de juiste plek terecht.

Schrijftalent

Zoals we allemaal weten worden de krant en de website mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Wil jij ons team versterken? We zijn opzoek naar een

Journalist(e)

die het nieuws in de Kolonie wil brengen, een verslag maken van een gebeurtenis of een interview doen en dit omzetten in een leuk stukje tekst voor de wijkkrant of onze website. Aanmelden kan via info@onzekolonie.be

de Kom voortgang



📷 WVB fotografie



📷 Peter Maes

De winterkapel werd functioneel gemaakt

Luc maakt eigenhandig een aanbouw aan de Kom



📷 Peter Maes



📷 Bob de Cock

De oude pastorie werd afgebroken

De oude fietsenstalling maakt plaats voor het hobbelparcours



📷 Peter Maes

Momenteel zijn de nutsmaatschappijen aan het werk zodat vanaf 20 november de aannemer kan starten met zijn werkzaamheden.



Verkeer op school

Een nieuw schooljaar dat start, dat betekent dat er weer veel verkeer op de baan is. Daarom stond verkeersveiligheid op de planning in het Stekske. We hadden in september heel wat activiteiten: Zo was er onze jaarlijkse Strapdag. Die dag stimuleerden we al de kinderen om te stappen of te trappen. We leerden over hoe we veilig naar school konden komen. We mochten met onze fiets op de speelplaats rijden, maar ook de step en de rolschaatsen waren welkom. Op de speelplaats mochten de kinderen hun creativiteit laten zien door allerlei stoepkrijttekeningen te maken.

De kleuters fietsten er op los tijdens hun maandelijks fietsmoment. Door dit op regelmatige wijze in te richten worden ze vaardiger in het fietsen. Ze leren om op een pad te fietsen, remmen, opstappen, afstappen, ... Alles komt aan bod.

Het 4de, 5de en 6 de leerjaar ging al op bezoek bij het verkeerspark in Lommel waar ze extra fietservaring in het verkeer op doen. Ze leren er de voorrangregels, de verkeersborden en er is aandacht voor fietsvaardigheid. Ook kregen ze een les over de dode hoek. Ze konden op de parking van Bergmans zelf ervaren wat een dode hoek is en waar je je het best als fietser of als voetganger opstelt.

September is al weer voorbij. Wat gaat de tijd toch snel als je op een leuke manier nieuwe dingen leert. Maar de lessen verkeer lopen nog heel het schooljaar door. Binnenkort start onze actie "Helm op, Fluo top". We doen mee aan de grote verkeerstoetsen, we hebben allerlei activiteiten van VSV (verkeer op school) als voorbereiding op het grote voetgangersexamen en het grote fietsexamen. In onze school zitten we niet stil. 😊



Wist u dat we in onze eigen kolonie een gilde hebben, met een eigen gidelokaal. Ik sprak met Manfred die samen met zijn vrouw Annita in het bestuur zit van het Sint Jozefgilde. Samen beheren zij de kantine. Als je ondersteunend lid van het Gilde bent mag je hun lokaal ook huren voor een familiefeestje of een andere bijeenkomst.

Sinds kort zijn de huidige Gilde-leden in het bezit van een prachtige trofee die je pas krijgt als je drie keer achtereenvolgens winnaar bent van het jaarlijkse verbroederingstoernooi. De trofee is gemaakt in het Glazen Huis.

Dit is een van de vele trofeeën die te bewonderen zijn in het lokaal aan de sint Bernardusstraat 79. Vlak bij de tennisclub in een bosrijke omgeving worden menig zaterdag gezellig samen doorgebracht. Dat en vele inspirerende teksten sieren de wanden van het lokaal en het is een hele belevenis om er eens een kijkje te gaan nemen. Op de kalender zijn de data te zien wanneer er wat te doen is. Dat het Gilde ook heel veel sociaal actief in onze Kolonie, is ook op deze website te lezen. Binnenkort zijn ze dan ook actief op de Kerstmarkt op 16 december aanstaande. Wilt u het Gilde ook ondersteunen, neem dan contact op met Annita +31 6 30543073



Activiteiten Schuttersgilde Sint Jozef.

4 februari '24 eetfestijn

Elke jaar organiseert het Gilde van Kolonie een eetfestijn. Waarbij de kwaliteit van de mosselen inmiddels een begrip is. Met de opbrengst kunnen weer diverse activiteiten voor de leden betaald worden, blijft het lidgeld laag en consumptie prijzen voor iedereen democratisch. Begin januari as. starten de leden met verkoop van de eetkaarten voor het eetfestijn wat gehouden wordt op 4 februari '24. Locatie parochiezaal Barrier. Steun het Gilde koop een kaart en kom eten!

16 maart 2024 Koning schieten

Elk jaar hebben de geüniformeerde leden (m/v) kans om Koning voor een jaar te schieten. Wil je deze spannende wedstrijd meemaken en zien wie Koning voor het komende gilde-jaar wordt dan ben je welkom vanaf 14.00 uur op het gilde terrein.

Elke zaterdagmiddag

Wist je dat de Gilde elke zaterdagmiddag van 14.30 uur tot zeker 19 uur open is. Ook niet-leden zijn dan van harte welkom voor een gezellige babbel en een drankje. Wil je eens een schot wagen, meestal is hiervoor gelegenheid en kan een buksmeester je begeleiden.

Informatie

Wil je meer informatie over het Gilde en haar activiteiten kom dan langs of bel de secretaris, Annita Rabeling telnr. +31 6 30543073





Het gebouw op de foto werd midden 19de eeuw op blok I van de Lommelse Watering opgetrokken, vlakbij het bruggetje over de Grote Fossé, door J.C. Van Put, Antwerpenaar en op dat moment samen met de heer David eigenaar van het grootste deel van de watering. Het pand deed dienst als woning voor de wateringbaas. De bekendste wateringbaas was wellicht Jan ('Janneke') Van Duffel (° Lommel 25 mei 1875 en † Lommel 6 september 1955). Hij woonde er samen met zijn vrouw Maria Elisabeth Geboers. Einde jaren 1920 zou de N.V. Union Allumettiëre (de 'stekskefabriek') eigenaar worden van het gebouw en de bijhorende grond. In de jaren 1960 baatte Fons Coolen er de horecagelegenheid 'Hoeve Christel' oftewel 'Christelhoeve' uit. De eigenlijke horecagelegenheid bevond zich in de stal van het gebouw; het huis zelf stond leeg. Telkens wanneer de Noord-Limburgse Wielewaaljongeren activiteiten, zoals wandelingen, organiseerden in de watering in de jaren 1970 en 1980 kwamen ze samen aan de Christelhoeve. Later zou de hoeve afbranden en worden afgebroken.

Ferdi Geerts, archeoloog Erfgoed Lommel vzw

§ C. Hartman, M.D.
Cardioloog



Zorgzame Straat 15
1234 Welzijnsstad

Consultatie Uren:
Ma-Woe-Vrij: 13:00 - 18:00
Di-Do: 9:00 - 15:00

Medisch voorschrift

Date: 14 februari 2023

Patiënt: De Mens Heid

Minimaal 1 fysiek contact en warm gesprek per dag. Te verkrijgen in alle Zorgzame Buurten. Indien het niet helpt, verhoog de dosis. Geen risico's of reden tot ongerustheid bij overdosis.



Handtekening



Okra en Dienstencentrum 't Trefpunt organiseerde onlangs een EHBO-cursus. Op de foto kan je zien dat Bob vakkundig wordt geholpen door twee jeugdige verpleegsters!

Feestdagen



Omdat de volgende editie (7) pas februari van het volgende jaar in uw brievenbus valt, wensen de redactie en medewerkers van de wijkkrant U alvast fijne feestdagen een goed 2024.



De eerste editie van het Sint Franciscusstraat-straatfeest was een succes en zal volgende jaren zeker verder gezet worden.

Dit dankzij Stefanie Schnause die de kar trok waar velen opgesprongen zijn net als in het springkasteel, wat ook altijd voor spektakel zorgt. Alle handen samen zorgden voor een snelle opbouw en een vlot verloop. Spelletjes, frietjes maar ook de meegenomen cakes en cocktails werden vlot verbruikt.

Harry Hendrickx zorgde voor de sfeer met zijn artistieke talenten en zelfs de kleinsten dansten gretig mee! Groot en klein heeft zich dus kostelijk geamuseerd, voor sommigen zelfs tot in de vroege uurtjes.

Op dus naar de volgende editie, tot volgend jaar!!



Nieuwe Prijsvraag

Peter Maes

In deze tijd van smart-phones en selfies ziet onze nieuwe prijsvraag er anders uit dan de vorige keren.

Op een bepaald moment komt er op onze website www.onzekolonie.be een foto te staan van iets dat zich bevindt in de kolonie. Deze foto blijft 5 uur op de site staan. Ga naar deze locatie en neem een selfie waar de locatie duidelijk te zien is. Stuur deze foto vóór de wedstrijd sluitingstijd voorzien van **naam, adres en e-mailadres** naar

info@onzekolonie.be

Een onpartijdige hand selecteert 5 winnaars. Iedere winnaar ontvangt een VIP bon voor de kerstmarkt ter waarde van €20 voor drank en spijs.

www.onzekolonie.be

wedstrijd 6

Foto on-line op zaterdag 11 november
tussen 12u00 en 17u00

Inzenden kan tot zondag 12 november
17u00 naar info@onzekolonie.be



Met grote verslagenheid vernam Natuurpunt Lommel het heengaan van Albert.

Ondanks zijn immer positieve instelling heeft hij de oneerlijke strijd toch moeten opgeven, daarin bijgestaan door zijn familie en zij die hem lief hadden. Natuurpunt Lommel verliest daarbij niet alleen een bijzonder opmerkelijk man met een groot hart voor de natuur, maar ook de gedreven voortrekker bij het behoud van de Watering te Lommel-Kolonie.



Al in 1969, het jaar waarin onze Wielewaaljongeren-afdeling opstartte, werd Albert lid van onze vereniging. Vanaf toen al was Albert regelmatig actief betrokken bij de vele natuurstudie-activiteiten en natuurbeheerwerken in onze regio. Zijn kennis als leraar wetenschappen en aardrijkskunde vormden een dankbare basis, maar zijn optimistisch karakter en zijn zin voor humor werden evenzeer gewaardeerd. Als natuurgids en als leraar natuurexploratie kon hij zijn kennis en liefde voor de natuur, zowel bij de jeugd als bij volwassenen met veel enthousiasme doorgeven tijdens de talrijke geleide wandelingen in de Lommelse heidegebieden en in de vloeiveiden.

Albert koesterde een bijzondere belangstelling voor het cultuurlandschap van de Lommelse Wateringen. Als lid van de werkgroep 'De Grote Watering' werd zijn historisch onderzoekwerk en kennis van lokale gebruiken uitermate geapprecieerd. In 2015 kristalliseerde hij deze passie in de publicatie 'Pratum Marcidum', een boek over de historische, geografische, sociale en ecologische achtergronden van de Kempense Wateringen. Zijn inspanningen hebben er mee voor gezorgd dat de bevoeiingstechniek van de Wateringen opgenomen werd in de lijst van immaterieel erfgoed in Vlaanderen en dat de vloeiveiden in Europa ondertussen op de shortlist staan voor erkenning als Werelderfgoed door Unesco. Bovenal zal iedereen bij Natuurpunt Albert echter gaan missen als de gedreven en lieve man die hij was. Altijd bereid tot helpen, altijd klaar om een luisterend oor te bieden en mee te denken, altijd opnieuw dat grote hart voor natuur én mens. En ja, de natuur kan ook hard zijn, maar wij zullen de gedachte aan jou altijd koesteren, Bert!



De 6de editie

Deze krant wordt huis aan huis bezorgd in de Kolonie door vrijwilligers. De oplage bestaat uit ongeveer 900 stuks. Deze worden in onze Kolonie gedrukt bij Drukkerij Elite. De eindredactie ligt bij redacteur Peter Maes en redacteur/editor Dick Beij. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht. Kopij kunt u aanleveren via info@onzekolonie.be of in de koloniebus doen op [st Franciscusstraat 31](#)

Peter Maes 0490 575 229 (Redactie)

Dick Beij 0468 239 713 (Redactie Editor)

Jolande Brom (Journaliste)

De 7de editie staat gepland voor begin februari 2024. Dus heeft u iets te melden, een agenda punt, een weetje, een mop, een recept, een berichtje enz, dan kunt u

**Kopij aanleveren
voor 20 januari**