

Een wijkkrant over kolonie, voor alle inwoners van de wijk, gevoed, gemaakt en bezorgd door mensen met een hart voor kolonie.

Uitgegeven door het Wijkteam Kolonie dat zich actief en duurzaam inzet voor Zorgzame buurt Wij(K)olonie.

i.s.m. de stad Lommel en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Verantwoord. uitgever, contact: peter.maes@lommel.be (tel 0490 575 229).



## Zorgzame Buurten

## Hou jij ook van een proper Kolonie?

Tanja van den Eijnde

Sinds een aantal jaren verzamel ik zwerfvuil in onze mooie Kolonie. Ik had er al vaak aan gedacht, maar ik vergat steeds als ik ging wandelen een zak mee te nemen. Tot ik enkele keren een oudere dame met een rollator zag die zwerfvuil oprapte (haar naam ben hem helaas vergeten, sorry!). Toen dacht ik: als zij dat op haar leeftijd kan, moet ik dat ook kunnen! Wandelen doe ik toch, dus dan is het een kleine moeite om een zak mee te nemen. Het is zelfs een bijkomende motivatie geworden om eens een extra toertje te stappen!

Ik ben gelukkig niet de enige in de Kolonie die dit doet, er zijn gelukkig meer actieve wandelaars die onze buurt mee proper houden. Overigens gaat het niet alleen om de natuur, het meeste zwerfvuil vinden we nog altijd in de meest bebouwde gebieden, het dichtst bij onze 'beschaving' dus....

In Nederland is er al statiegeld op kleine plastic flesjes van frisdrank e.d., hopelijk volgen de blikjes ook nog. En dan natuurlijk de Belgische supermarkten!

### Wat ik zoal tegenkom?

Naast sigarettenpeuken, blikjes en flesjes vind ik zeer vaak plastic (bv. verpakkingen van fastfood engelletjes van wielrenners), kabelbinders, likeurflesjes, stokjes van lolly's, snoeppapiertjes, kartonnen koffiebekers.

Ook ben ik al balpennen, aanstekers, stukken speelgoed, teenslipper, telefoonkabeltjes, vuurwerk, hondenspeeltjes en een kapotte accu tegengekomen. Tissues zijn ook een ware plaag, die vergaan veel trager dan gewoon toiletpapier. Dus als je gaat wandelen en de natuurlijke behoefte dringt zich op: neem gewoon toiletpapier mee aub!

Vervolg pagina 2



## De 4de editie van de wijkkrant

Ook deze 4de editie is gevuld met interviews, weetjes, geschiedenis, foto's, enkele oproepen, een puzzel en leuke bijdragen uit onze buurt. Deze krant wordt huis aan huis bezorgd in de Kolonie. **EN IN KLEUR DEZE KEER!** Omdat deze uitgave nogal wat kunst bevat komt dat natuurlijk veel beter tot zijn recht.

In deze editie komt ook het milieu aan bod. Een belangrijk onderwerp dat ook bij ons zeker wat aandacht verdient.

De eindredactie van deze krant ligt bij Peter Maes (redactie) en Dick Beij (redactie en editor). Voor vragen omtrent artikelen en inhoud kun je altijd bij hen terecht. Schrijf een e-mail aan [info@onzekolonie.be](mailto:info@onzekolonie.be)

Peter Maes 0490 575 229

Dick Beij, 0468 239 713 (ma-vr 13u-18u)

De 5de editie staat gepland voor begin juli 2023. Heeft u iets voor de volgende krant dan kunt u dat **aanleveren vóór 16 juni.**

## Vrijwilligers gezocht !!

Team de Kolonie zoekt vrijwilligers voor ons bezoekteam. Zij doen thuis bezoeken in kolonie om met name de zorgvraag in kaart te brengen.

Heb je zin om eens bij mensen op bezoek te gaan, meld je dan aan via

[info@onzekolonie.be](mailto:info@onzekolonie.be) of neem contact op met Peter Maes tel 0490 575 229

## Vervolg 'een proper Kolonie'

Zie jij het zitten om ook af en toe een 'rondje zwerfvuil' te doen?

Via de website <https://mooimakers.be/> kun je:

- Informatie krijgen.
- Jouw eigen opruimgebied claimen, zo kun je jouw vaste route ingeven.
- Een zwerfvuilactie voor jouw vereniging op touw zetten.
- Gratis materiaal aanvragen (fluohesjes, handschoenen en grijpstok).

Via de webshop van Mooimakers zijn ook allerlei educatieve materialen verkrijgbaar zoals posters en lesmateriaal.

Bij Stadswerken Lommel kun je gratis een rol speciale zakken aanvragen om het zwerfvuil in te verzamelen: [stadswerken@lommel.be](mailto:stadswerken@lommel.be).

Als je een volle zak hebt staan, stuur je een mailtje naar hetzelfde adres, dan wordt de zak gratis opgehaald. Niet vergeten je naam te vermelden en het adres waar de zak staat natuurlijk!

Kom je een geval van sluikstort tegen en het is teveel om mee te pakken? Meld het aan de stad via de website: <https://www.lommel.be/meldingen>. Hier kun je ook je foto's uploaden.

Namens alle Mooimakers en medebewoners: alvast bedankt om niets weg te gooien en veel op te rapen. Alle beetjes helpen!

## Onze Mooimakers

Officieel zijn er 13 mooimaker actief in onze Kolonie. Sommige doen dit alleen, anderen als koppel of zelfs met het hele gezin. Enkelen van hen stuurden een leuke foto in, we zetten ze graag in de bloemetjes!



Zo lang duurt het voor ons zwerfvuil vergaat



## Oproep: doe jij mee aan straat.net?

De redactie speelde al een tijdje met het idee over een artikel over 'Mooimakers' maar we zijn blij dat Tanja ons voor is. We durven geloven dat er, naast de 13 officiële Mooimakers, nog meer mensen zijn die vuilnis oprapen!

Naast de mensen die zich wekelijks inzetten voor een proper Kolonie zijn er een aantal lokale verenigingen die zich jaarlijks inzetten. Zo organiseert Limburg.net elk jaar de actie 'straat.net'. Hierbij krijgen lokale verenigingen de kans om zwerfvuil te rapen tegen een vergoeding.

Ook dit jaar springen verschillende verenigingen op de kar. Op doe manier worden er al zo'n 15 van de 35 straten van Kolonie proper gemaakt.

Om onze Mooimakers te bedanken, meer mensen warm te prikkelen én om Kolonie nog mooier te maken wil het Wijkteam ook de overige straten proper maken!

**Sluit jij op zondag 19 maart bij ons aan?**

**Kom om 9u naar De Kom en ontvang grijpstokken en vuilniszakken om één of meerdere straten in kleine groep proper te maken.**

**De opbrengst (€15/km) zal het Wijkteam investeren in Kolonie!**

## Vorbije activiteiten:

### Darts toernooi 28 januari

Er namen 42 personen deel aan het toernooi. Er werd gespeeld in twee reeksen dus ook de amateurs kwamen aan hun trekken.

Er werden voor beide reeksen mooie prijzen voorzien dank zij de sponsoring van StartSpeler.

Na een spannende finale kwamen we tot volgende winnaars:

In reeks A ging de overwinning naar Tommy Ritovato, Kurt Vanbommel werd tweede.

in reeks B won Stef Vanduffel net voor Jan Gerits.

Het was een gezellige en aangename avond.



### Workshop kinderkoken.

23 enthousiaste kinderen namen samen met opa/oma/papa/mama... deel aan deze workshop. Alles onder het thema ridders, prinsessen en draken! De allerkleinsten toverden komkommers om tot mooie draken!

Er werd door de kinderen zelf deeg gemaakt voor lekkere koekjes en wafels. Daarna volgde het bakken en versieren van de koekjes en wafels. Er werd zelfs een wafelkasteel gebouwd!

Tijdens de welverdiende pauze zorgde toneelvereniging Nuit Blanche voor de animatie binnen het thema!

Daarna werd er gesmuld van al dat lekkers. Het was een zeer geslaagde namiddag met dank aan toneelvereniging Nuit Blanche!

## Komende activiteiten:

### Zaterdag 8 april: Paaseierzoektocht

Wat zal er dit jaar weer gebeuren? Krijgen we moeder kloek weer te zien ?

Eén ding staat vast. 't Wordt weer heel boeiend, er zullen weer eieren te rapen zijn en traditiegetrouw steken we na onze zoektocht onze benen onder tafel voor een tas koffie/frisdrank en een lekkere w....

Vertrekplaats: voetbalplein G.T. Kolonie

Vertrekkuur: 14.00 uur

Alle kinderen met begeleiders welkom!



### Woensdag 10 mei: knutselen voor de kinderen.

Tijdens deze knutselnamiddag maken we weer leuke dingen die de kinderen kunnen gebruiken.

Reserveer alvast deze datum in uw agenda!

Voor wie? Kinderen tussen de 5 en 12 jaar onder begeleiding van minstens één persoon.

Waar: **Buurthuis De Kom**

Hoe laat: **Van 14.00 tot 16.00 uur.**

Meer info volgt via 't Stekske.



Wil je graag op de hoogte blijven van onze activiteiten, stuur even een mailtje naar [kwb.kolonie@gmail.com](mailto:kwb.kolonie@gmail.com) of volg ons op facebook

<https://www.facebook.com/kwbLommelKolonie>

Beste bewoner van de Kolonie,

De oudervereniging van 't Stekske is druk bezig met de voorbereidingen van een aantal leuke activiteiten voor de leerlingen van 't Stekske en alle andere bewoners van de Kolonie. U bent van harte welkom!

## Ontbijtkorven

Op 19 maart kun je weer genieten van een overheerlijke goedgevulde ontbijtkorf. Lees er alles over op pagina 7!



## Schoolfeest

Op 13 mei staat het jaarlijkse schoolfeest gepland. Het thema is Superhelden!

Het wordt een gezellige dag vol spel en plezier voor de kinderen. En natuurlijk is er ook weer aan de volwassenen gedacht. Ouders, grootouders, ooms, tantes en burens kunnen onder het genot van een hapje, drankje en muziek gezellig bijkletsen. En natuurlijk mag de tombola met mooie prijzen op deze dag niet ontbreken.

Zet 13 mei 14.00 alvast in je agenda. We gaan er weer een leuke en onvergetelijke dag van maken!

*Met deze activiteiten hopen wij de bewoners van Kolonie weer een leuk moment te bezorgen! De opbrengsten hiervan worden besteed aan leuke en leerzame activiteiten en middelen voor de leerlingen van 't Stekske.*

Voorlezen, dat is lezen met je oren. Of luisteren met je ogen.

Het is avonturen beleven met je ogen dicht, en het is met je ogen wijd open meekijken in het boek.

Het is niks van het verhaal missen, hoe groot of klein je ook bent, en hoe goed of minder goed je zelf leest.

Het is één en al oor zijn.

Bij voorlezen staat luisteren centraal. Want wie goed luistert, leest meer.

## Onze kleuters hebben een hele mooie mini-bibliotheek.

Bij de leesboom van meneer de Uil kunnen ze luisteren naar een mooi voorleesboek. Naast de vele kleine voorleesmomentjes in de klas komen alle kleuters en de leerlingen van het 1ste leerjaar elke dinsdag samen voor een klasdoorbrekend voorleesmoment. De kinderen mogen dan zelf kiezen naar welk verhaal ze gaan luisteren. Er worden 5 verhalen voorgelezen op dat moment.

Keuze genoeg dus.

We hebben op onze school ondertussen al enkele leuke voorleeshoekjes, maar de hoek met de grote meneer de Uil, die juf Anke gewonnen heeft via een actie van JBC, blijft toch de favoriet van de kleuters.



# Veilig verkeer: High Five



Dit schooljaar doet onze school in samenwerking met de stad Lommel mee aan de actie High-Five. Wat is High-Five?

Het aantrekkelijker maken door middel van spelmethoden en technologie om kinderen duurzamer, gezonder en veiliger naar school te laten komen.

Hoe?

Er staan palen op strategische plaatsen. Deze locaties zijn samen met de stad bepaald. Elke leerling van de lagere school krijgt een slim bandje. Met dit bandje kan hij of zij muntjes sprokkelen aan de High-Five palen. Deze muntjes kunnen vervolgens ingeruild worden voor beloningen.

Op een leerlingenplatform kunnen de kinderen hun muntjes opvolgen, een avatar maken, medailles verdienen, klassenchallenges aangaan, oefeningen maken en nog zoveel meer!

Op vrijdag 20 januari kwam Five op bezoek.

Wij kregen de opdracht om in fluo-outfit naar school te komen. Zo wou Five nog maar eens benadrukken dat het dragen van fluo superbelangrijk is in het verkeer.

De kinderen en de leerkrachten haalden hun coolste, meest opvallende fluo-outfit uit de kast. Het vijfde leerjaar kreeg van Five de hoofdprijs. Zij kregen voor hun klas een gezelschapsspel. We combineren deze actie met 'Helm op, fluo top'. Elke dag wordt er gekeken wie met een fluovestje naar school komt.

Draag je een fietshelm, dan krijg je een extra sticker. Kom je met de fiets of te voet, dan mag je gaan high-fiven.

Zo hebben er al veel kinderen toffe beloningen bij elkaar gespaard.

Onze kinderen (en ouders) zijn erg gemotiveerd om mee te doen.

De foto's van onze fluo-dag spreken voor zich!



## Minder mobiele centrale

In het derde nummer van onze wijkkrant hadden we een interview met imker Dhr Gerits.

Een andere bezige bij in onze Kolonie is zijn dochter Nicole Gerits. Bij velen misschien bekend van haar jaren op het Stekske als directrice.

Nicole, met haar man Luc Maes en Rene Adriaenssens verzorgen ritten voor de Minder Mobielen centrale, vanuit onze eigen Kolonie. Dat betekent minder kosten voor ons als koloniaaltjes.

Je betaalt namelijk van zodra de vrijwilliger in de auto naar u toe rijdt 41 cent per kilometer. Daarvoor bent u verzekerd van een privé-chauffeur en een gezellige babbel.

Deze minder mobiele centrale bestaat al vanaf 1982 en is nog steeds volop in gebruik.

Duur? vraagt u zich af, welnee. Al voor 18 euro per jaar per koppel of 12 euro als u single bent kunt u gebruik maken van dit vervoer. En niet alleen naar het ziekenhuis, ook als u eens lekker wilt gaan winkelen of een theatervoorstelling wilt bijwonen. Het hebben en onderhouden van een eigen auto, is vaak duurder!

Aanmelden voor deze dienst kan via telefoon **011/551970** of **sobervooranderen@skynet.be**.

Er is nog steeds nood aan chauffeurs. Wil je af en toe een ritje doen, MELD JE AAN!



# Okra en Dienstencentrum 't Trefpunt nodigen alle senioren uit voor:

## Een leuke spelletjesnamiddag!



Alle senioren van de Kolonie (lid van Okra of niet) zijn welkom op **donderdag 27 april** voor een namiddag spelplezier.

In zaal De Kom kan je elkaar uitdagen bij het spelen van oude volksspelen. Daarbij hoort natuurlijk ook een heerlijke tas koffie of een lekkere frisdrank.

Diezelfde namiddag is er ook een maatschappelijk werker aanwezig van 't Trefpunt (in het kleine zaaltje), bij wie je terecht kan met je vragen over zorg(ondersteuning), hulpverlening of tegemoetkomingen voor senioren die thuis wonen. Een unieke kans om je te informeren of om navraag te doen naar waarop jij recht hebt.

Deze namiddag gaat door in De Kom. Je ben doorlopend welkom tussen 13.30u en 16.30u. De deelnameprijs bedraagt €2,50. (activiteit en drank).

Inschrijven vooraf is wenselijk, maar niet verplicht. Dit kan bij 't Trefpunt (dienstencentrum@zorggroeplommel.be tel 011/39 71 02) of bij Marie-Jeanne Hannes van Okra (mjhannes@telenet.be – tel 011/64 06 47)

## Wandeling in de Watering!

Op dinsdag 6 juni zijn alle senioren van Kolonie welkom aan het Wateringhuis om er samen te genieten van een wandeling. Olv een natuurgids van Natuurpunt maken we een wandeling in de Watering, het gekende natuurgebied, dat leeft en bloeit dankzij een ingenieus bevoeiingssysteem. Een unieke kans om meer te vernemen van dit prachtig stukje natuur!

Na de wandeling praten we na bij een lekkere tas koffie en een stukje gebak.



De deelnameprijs bedraagt €2,50 (begeleide wandeling + koffie). Deelnemers worden tegen 13.30u verwacht aan het Wateringhuis.

Vooraf inschrijven is wel aangewezen. Dit kan bij 't Trefpunt (dienstencentrum@zorggroeplommel.be – tel 011/39 71 02) of bij Marie-Jeanne Hannes van Okra (mjhannes@telenet.be – tel 011/64 06 47)



# De oudervereniging van 't Stekske presenteert:



## “Ontbijtkorven” op zondag 19 maart 2023

Wat :

- een ontbijtkorf voor 2 personen: broodjes, yoghurt, chocopasta, confituur, drankjes, fruit en nog veel meer !
- kids-box voor 1 kind: 2 sandwiches, donut, petit gervais, worstje, drankje (keuze uit chocomelk of aardbeiendrankje) en verrassingsei.

Bij de ontbijtkorf kan een persoon extra voor € 12.50, onze korven/boxen kan je bestellen tot en met **8 maart**. Het inschrijvingsformulier mag je aan een leerling meegeven of in de brievenbus van de school steken (Sint Ambrosiusstraat aan de grote groene poort). De betaling mag via overschrijving **BE44 733010099245 (OC 't Stekske)**. Bij de mededeling graag dezelfde naam\* gebruiken als hieronder op het formulier !

Korven/boxen kunnen afgehaald worden aan school tussen 08.00u en 09.00u of voor € 5 kan deze aan huis geleverd worden in Lommel tussen 9u en 10u.

Alvast bedankt !  
Het oudercomité



Ik (naam\*) ..... GSM-nr: .....

bestel graag:

..... X ontbijtkorf (2 p) € 25 € .....

..... X kidsbox (1 kind) € 8.50 € .....

Aantal chocomelk ..... / aantal aardbeiendrankjes .....

..... X extra persoon € 12.50 € .....

Aan huis te leveren € 5 € .....

**Totaal € .....**

Afhalen tussen 8.00u en 9u.

Leveren tussen 9u en 10u. Leveringsadres: .....

Inschrijvingsstrook afgeven aan een leerling of in de brievenbus deponeren ten laatste op 8 maart!

Overschrijving gedaan op BE44 733010099245 (OC 't Stekske ) met vermelding van naam\* =>

\* Dezelfde naam gebruiken als op dit formulier.

## Ontwerp 'Park De Kom'

Op 21 december 2022 tuurden de leden van het Wijkteam naar het schetsontwerp dat Atelier Horizon maakte. Het was leuk want, naast enkele opmerkingen, werd er unaniem positief gereageerd! Er werd ook met een zeer realistische blik gekeken naar onze pastorie. In samenspraak met het parochieteam en het stadsbestuur werd de keuze gemaakt het gebouw te slopen en de ruimte toe te voegen aan Park De Kom.

De opmerkingen van het wijkteam én het schoolteam worden nu door de architect ingetekend in een voorontwerp.

**Benieuwd? Kom het ontwerp bekijken op 28 maart tussen 15u en 19u in De Kom!**

# Kunst in Kolonie: uitnodiging expositie in de Kolonie



Lieve mede-Koloniers,

Gerrit en ik willen jullie van harte bedanken voor de vele stemmen die wij van jullie hebben gekregen.

Misschien heb je het gehoord, misschien ook niet, maar mede dankzij jullie staan wij met ons Glaskunstwerk: The World is beautiful.....you only have to look van 23 december tot en met 23 januari in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen.

Daarom willen wij iedereen die interesse heeft in kunst of gewoon eens wil komen kijken naar kunst of het Glaskunstwerk uitnodigen. Wij houden in ons huis: Sint-Franciscusstraat 33 een expositie samen met nog een aantal kunstenaars uit verschillende disciplines.

Glaskunst van  
Claudia Kuyken en  
Gerrit Lavrijsen



De expositie vindt plaats van

**1 april tot en met 16 april (elke dag van 10:00 tot 18:00).**

Ben je verhinderd?

Geen probleem je kunt ons ook nog bezoeken op **22, 23, 29 en 30 april.**

Je kunt gewoon even binnenlopen. De deur staat open.

Wij hopen jullie allemaal te zien.

Claudia en Gerrit

## Kunst zei u ?

Wat is kunst? Dat kan van alles zijn. Glas, zoals dat van Claudia en Gerrit, de schilderijen van Jolande Brom (Pag. 10) of de dames van het Aquatelier (pag. 9), het verhaal van Frans Vandersanden (pag. 10). het werk van mandenvlechtersclub 'De natte wis' (foto pag. 6), jouw borduurwerk, fotografie, gedicht of . . . .

Om het kunstgevoel in de Kolonie wat meer te zichtbaar te maken, willen we alle 'kunstenaars' vragen om **op zaterdag 13 mei 2023 om 10u naar De Kom** te komen om eens te bespreken wat er zo allemaal in de Kolonie is en hoe we dat (her)kenbaar kunnen maken.

Kan je er niet bij zijn? Meld het even aan de redactie zodat we jou op de hoogte kunnen houden.

Aan het maken van kunst zit geen leeftijd. Laat anderen mee genieten !

# Kunst in Kolonie: Aquatelier in De Kom

Aquatelier is een “kindje” van Agy Claessen. Zij is afkomstig van Lommel, maar woont in Pelt. Als ervaren getalenteerde, beeldende kunstenares in beeldhouwen, aquarel en schilderen verzamelde zij in 2009 mannen en vrouwen om zich heen om samen hun hobby uit te oefenen. Nu zijn het enkel nog een 12 dames die samen komen.

Op diverse plaatsen hebben we al een onderkomen gevonden, o.a. ‘in t Pelterke, de Brugwachter en tijdens de Corona tijd kwamen ze terecht in De Kom waar Nelly ons met open armen begroette. Wij zijn creatief bezig met water en verf, ieder in zijn eigen stijl!

Enkele bekende namen zitten in ons clubje, Agy Claessen, Paula Aerts, Olga en Magda die tevens lid zijn van AIB (Aquarel Instituut België)

In januari 2023 hadden we een succesvolle expositie in de Adelberg; bijna al onze leden zijn lid van Kunstkring Heikracht Lommel, maar enkele hebben ook hun eigen tentoonstellingen. Ook bezoeken we andere exposities, musea en maken we midweek uitstapjes in diverse vakantiehuizen in o.a. de Panne, Durbuy en Dessel.

Onze leden zijn afkomstig uit Herk de Stad, Beringen, Pelt, Leopoldsburg, Lommel, Eksel en Waalre (NL).

De Kom is voor ons een ideale locatie, alles is er voor handen, een betere plaats kunnen we ons niet meer indenken! Dank jullie voor de gastvrijheid, we komen graag elke week weer.



Namens de dames van Aquatelier,  
Marie-José van der Zanden.



Albert Cuypers



Jolande Brom

Ik ben opgericht, euh ... geboren een jaar of drie voor de tweede wereldoorlog en dus niet meer zo jong. De jeugd noemt dit kei-oud. Ik ben voor mezelf wat milder en noem het bejaard. Alhoewel ik tegenwoordig meer vergeet wil ik toch iets opbiechten uit mijn verleden.

Het was kort na de bevrijding van de Kolonie, nog geen acht was ik, toen ik een misdaad beging waarop tegenwoordig zware boetes, en zelfs gevangenisstraf staat. Het gebeurde in de Bremstraat die toen bestond uit bos en velden. Er stonden maar 12 huizen, waaronder het boerderijtje van mijn grootouders.

Een beetje verder in de oude maai woonde mijn vriend Piet. Ook hij kwam vaak naar het oude boerderijtje van mijn grootouders. Bij oma mochten we veel, soms kregen wij zelfs suikerklontjes. Mijn opa was niet te vertrouwen. Hij stak geitenkeutels in zijn vest. Op zeker moment vroeg hij dan: "Willen jullie een snoepje?" Natuurlijk ben ik er één keer ingetrapt. Veertien dagen niet meer tegen hem gepraat!

Als oma het druk had zei ze wel eens: "ga nu maar buiten spelen". We gingen dan naar het bos. Met onze GSM en games waren we niet zo bezig, vooral omdat ze niet bestonden.

Bijna bij het bos, zagen we iets wit op een stok. We liepen ernaar toe en zagen, tot onze verbazing, een witte doek om een kruis gewikkeld, een geweer en een ijzeren kistje! "Het is een graf", zegt Piet. "Bij een graf staat altijd een kruis".

"En het geweer en het kistje dan?" Vraag ik. "Zal van een soldaat zijn die doodgeschoten is." We nemen het geweer om beurten in handen en krijgen na veel gesukkel het kistje open. Het zit vol kogels! We vinden het geweldig! "Zullen we het meenemen?" vraagt Piet. "Dat mag niet" zeg ik. "Hij heeft het toch niet meer nodig, want hij is dood", reageert Piet. Ik pak het geweer en samen dragen we het kistje. Een grote misdaad, grafschennis ... en nog geen acht jaar oud!

Beiden zijn we ervan overtuigd dat het niet mag maar we hebben toch maar mooi een geweer!

We beginnen te sjouwen. Om de beurt het geweer op onze schouder, het sleept bijna over de grond. Het kistje dragen we tussen ons in. Elke 100 meter moeten we rusten, maar we zien het huis van Piet al van ver staan. Hoe korter bij huis, hoe zwaarder de kist. De schuurdeur aan de voorkant van het huis staat open. Het geweer zetten we tegen de muur. Met het kistje lopen we de tuin in waar de vader van Piet aan het werk is. Zo fier als de bekende gieter laten we het kistje zien.

"Wat is dat?", vraagt pa. "Kijk maar", zegt Piet. Pa frunnikt het kistje open, kijkt ons ontsteld aan en vraagt waar we het hebben gevonden. Piet kijkt naar mij, "euh ...euh... in het bos".

In tegenstelling tot wat wij dachten, is hij helemaal niet blij: "Dat moet hier weg!" Wij kijken verbaasd, en vragen waarom. "Het is gevaarlijk, het kan ontploffen!"

"Maar", probeert Piet nog. "Niets maar, ginds in dat gat gooien jullie het in. Straks stop ik het onder."

Vaders kunnen onredelijk zijn. Hebben we ons kapot gedragen aan die zware kist, en dan dit! Waren we al maar pubers, we zouden ons niet zomaar laten doen!

We nemen de kist weer op en, met tranen in de ogen, gooien we ze in het gat.

Van het geweer zeggen we niets. Piet stopt het weg op de hooizolder. Hoe hij het naar boven gekregen heeft, weet ik niet. Het schijnt achter een grote balk te liggen. Nooit heb ik het nog gezien, nooit hebben we er nog over gesproken. Eens te meer blijkt dat voor sommigen, de misdaad niet loont!

## Oproep Kerstmarkt

Peter Maes

Op 28 september '22 kwamen een aantal bestuursleden van lokale verenigingen samen bij de Schuttersgilde.

- We leerden elkaar kennen en spraken af om regelmatig samen activiteiten te organiseren. Zo organiseerden 5 verenigingen samen, met succes, de uitzendingen van het WK-voetbal.
- We brengen alle uitzonderlijke activiteiten samen in de Wijkkrant.
- We denken eraan om een helpersploeg op te starten die lokale verenigingen ondersteund bij activiteiten.
- We willen dit jaar samen een Kerstmarkt organiseren. Dit om de mensen van Kolonie samen te brengen in een echte Kerstsfeer en de lokale verenigingen te ondersteunen.
- **Hiervoor richten we een werkgroep op met leden van verenigingen en het wijkteam én geïnteresseerde burgers. Deze werkgroep zal zo'n 5 keer samenkomen in Kolonie. Deelname is natuurlijk gratis.**
- **Laat via [info@onzekolonie.be](mailto:info@onzekolonie.be) of 490 575 229 weten als je in de werkgroep wilt zitten.**

## Wit-Gele Kruis Limburg: Samen warme, kwaliteitsvolle zorg aan huis

Het wijkteam, de verenigingen en de burgers van Kolonie werken samen aan onze zorgzame buurt. We zijn bijzonder blij dat ze geruggesteund worden door 13 professionele partners. Zij starten waar burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk ontoereikend is. In deze editie stelt het 'Wit-Gele Kruis' zich aan u voor:

Het Wit-Gele Kruis Limburg is een organisatie voor thuisverpleging, die verspreid over verschillende afdelingen, binnen heel Limburg werkzaam is. Vanuit afdeling Lommel stellen wij jullie graag ons wijkteam, aanwezig in de wijk "Kolonie", voor:

Het wijkteam, bestaande uit verpleeg- en zorgkundigen, is verantwoordelijk voor de thuisverpleging binnen een bepaalde wijk. De patiënt krijgt zo een bekend gezicht uit dit wijkteam over de vloer. Voor de Kolonie zijn Karien, Martine, Niels en Chantal de vaste aanspreekpunten.



*Karien, Martine, Bieke, Niels, Chantal, Kimmy en Julie*

Bieke, Julie en Kimmy springen hun collega's graag bij tijdens het verlof of bij ziekte. Wekelijks komt het wijkteam samen in de afdeling om de werking en de zorgen te bespreken.

De verpleeg- en zorgkundigen van het wijkteam zijn je vertrouwde aanspreekpunt, en dit voor al jouw zorgbehoeftes en -vragen. Ze hebben steeds oog voor alle noden van de patiënt en de mantelzorger. Dankzij de nauwe samenwerking met de huisarts, de mantelzorger en andere lokale zorgverleners zorgen we ervoor dat je als patiënt snel kan herstellen na een ingreep, dat de verpleegkundige zorgen na een ziekenhuisopname thuis verder gezet kunnen worden en/of dat je zo lang mogelijk in je vertrouwde thuisomgeving kan blijven wonen. Ook voor complexe wondzorgen of bloednames kan je bij ons terecht.

In het wijkteam bieden we zorg voor een korte of langere periode, maar ook in de laatste levensfase. Buiten de verpleegkundige zorgen van het wijkteam bieden wij ook andere diensten aan zoals kraamzorg, gezinszorg, diëtik, personenalarmering... Voor bijkomende vragen kunnen jullie contact opnemen met het wijkteam Kolonie via afdeling Lommel [tel. 011/54.13.41](tel:011541341)

## Jachthaven de Meerpaal

Wist u dat 'onze' jachthaven onlangs van uitbater veranderde? De familie Bosmans heeft jarenlang een ijssalon uitgebaat. Deze expertise is dan ook bij de jachthaven doorgezet en uitgebreid met tapas, biefstuk, pasta, wafels, pannenkoeken en overheerlijke koffie of high tea. Een glaasje gluhwein kan natuurlijk ook als het nog heel koud is. Sinds de overname is er heel veel vernieuwd en zijn ze **bijna alle dagen open vanaf 10.00u**. Ook in de winter.

Neem eens een kijkje in de gezellige entourage, of waag je aan een van hun karaoke-avonden.

Meer info of bestellen van tapas kan via [www.cremehuys.be](http://www.cremehuys.be) óf [011- 915176](tel:011915176)



## Oplossing prijsvraag 3

Nancy Berghmans won de prijsvraag van de derde editie. Op de gevel van het huis in de Koloniestraat 51 stond inderdaad 'Godelieve'. Nancy deelde de prijs met haar burens: "Mijn Turkse burens brengen regelmatig zoete lekkernijen. Ik ben blij dat ik hen nu eens kon verrassen! Tegenover mij woont mijn moeder, ook zij mocht meegenieten!"



vlnr: Maria Martens, Erdem Ramazan, Ayse en winnares Nancy Berghmans.

## Nieuwe prijsvraag 4



Frans Vandersanden stuurde deze mooie foto uit 2002 van zijn kleinzoon Rowdy. Dat de foto getrokken is aan de Watering is geen geheim. We zijn echter op zoek naar de **bijnaam** van de bewoner van het huis dat op zo'n 50 meter van deze plek staat.

De oplossing kunt u mailen naar [info@onzekolonie.be](mailto:info@onzekolonie.be) of in de onzekolonie-brievenbus doen op st Franciscusstraat 31. **Inzenden kan tot 15 maart 2023**

## Boek op bezoek

Samen met enkele toffe vrijwilligers werden er 5 voorleesnamiddagen georganiseerd in De Kom. Op woensdag 8 maart van 14u tot 15u is de (voorlopig) laatste sessie gepland.



## Samenwerking verenigingen en oproep Kerstmarkt!

Het eerste door verenigingen gezamenlijk georganiseerd evenement in de Kolonie is een feit, de uitzending van wedstrijden WK-voetbal. De 5 samenwerkende verenigingen waren de Oudervereniging van 't Stekske, de KWB, de Sint-Jozefsgilde, Natuurpunt en De Grenstrappers. De (bestuurs-)leden hebben elkaar leren kennen en enthousiast de schouders eronder gezet; planning uitgewerkt, gezorgd voor versiering van de zaal en de bezoekers van drank en snacks voorzien. Sommige wedstrijden werden druk bezocht, andere minder, maar de sfeer zat altijd goed!

Voor de verenigingen smaakt het naar meer en ideeën voor een nieuw gezamenlijk evenement borrelen al. Zo kijken we al uit naar een gezamenlijke Kerstmarkt. Wil je als individu of vereniging helpen om dit evenement te doen slagen? Lees er meer over op pag. 10.

## Koningschieten schuttersgilde Sint-Jozef

Zaterdag 18 maart viert de schuttersgilde traditiegetrouw haar jaarlijks gildefeest met als hoofddoel het koningschieten. Een houten blok in de vorm van een vogel wordt boven op de schietboom geplaatst. De schutters schieten om beurten op de vogel en diegene die het laatste restje hout van de vogel afschiet is koning.

Hij wordt in een ceremonie geëerd en mag het schutterszilver dragen. Elke koning laat een zilveren schild maken, waarop zijn naam, de naam van de gilde en het jaar van koningschap staan.

Traditioneel mochten alleen mannen voor koning schieten, sinds 2022 heeft Sint-Jozefgilde haar statuten gewijzigd en mogen ook de dames schieten voor de titel.

Wie voor de derde opeenvolgende keer koning schiet, verwerft de titel 'keizer' voor het leven.

Roger Boons schoot vorig jaar voor de 2e keer oprij de vogel neer. Gaat hij voor de titel keizer?

Je bent van harte welkom om bij dit traditioneel schieten te komen kijken en de spanning te voelen!

**Het schieten start om 14 uur.**

Locatie: [schutterslokaal Sint-Bernardusstraat 79](#). Parkeerplaats samen met de tennisclub.

Annita Rabeling +31 6 305 43 073

## Een nieuwe schutbroeder in de Orde van de Rode Leeuw!

De ORDE VAN DE RODE LEEUW wordt uitgereikt aan een lid van verenigingen die aangesloten zijn bij de Oud-Limburgse schuttersfederatie. Hij of zij heeft zich op bijzondere wijze voor het schutters- en gildewezen in Limburg (België en Nederland) verdienstelijk gemaakt.

Deze is recent uitgereikt aan de voorzitter van de [schuttersgilde Sint-Jozef Kolonie](#), Danny vanden Boer. Hij is vanaf 1996 lid van Sint-Jozefgilde. In 1998 werd hij verkozen als bestuurslid en groeide al snel naar de functie voorzitter en vervult deze tot op heden.

Daarnaast heeft hij het Nationaal Koningschieten in Lommel op 2009 en 2018 (mede-) georganiseerd en is Penningmeester en webdesigner van de website van de Bond DLS.

De investituur heeft op 22 januari jl. in de parochiekerk te Posterholt (NL) plaatsgevonden.

We zijn trots op onze voorzitter!!

Annita Rabeling



### Programma eerste elftal Grenstrappers (GT) (4de Provinciaal Limburg B)

- 4/3 om 19u30: K Achel VVBV - GT
- 12/3 om 15u00: GT - Sporting Ellikom
- 19/3 om 15u00: KFC Eksel B - GT
- 2/4 om 15u00: GT - FC Maasland Noord
- 16/4 om 15u00: GT - K Lindelhoeven VVB
- 23/4, 15u00: KFC Helson Helchteren B - GT
- 30/4 om 15u: GT - KVV HO Molenbeersel

**De Grenstrappers laten weten dat hun kantine elke donderdag geopend is vanaf 20u30!**



Naar aanleiding van het 10 jarig jubileum van het huidige bestuur werden op 16 december de bloemetjes buitengezet in Trefpunt Lommel Kolonie.

Iedereen werd warm ontvangen met een lekker aperitiefje om in de stemming te komen.

Daarna kregen de talrijke aanwezigen een drie-sterren menu aangeboden zodat ze gesterkt waren om aan de slag te gaan met de aartsmoeilijke kwisvragen. Huub had zich zwaar ingespannen om het de deelnemers niet gemakkelijk te maken. In een tiental groepjes werden de koppen bij elkaar gestoken en er werd heel wat over en weer gelachen, en stiekem even bij de burens gegluurd om toch maar de hoofdprijs weg te kapen. Gelukkig had onze kwismaster dit voorzien. Er werden nog wat drankjes aangevoerd om de inspiratie te stimuleren en uiteindelijk had iedereen prijs! Wat een opluchting. Vervolgens konden we nog wat afkoelen met een grote ijstaart vol slagroom.

Het goed gevulde jaarprogramma werd voorgesteld door Maria waarbij voor elk wat wils voorzien is in het komende jaar. Bovendien werd onze ontslagnemende "financieel manager" Fernand gehuldigd. Vervolgens gaf Fernand het kasboek door aan zijn opvolger Patrick die nogal onder de indruk was van de omvang van dat boek.

Kortom het was weer een geslaagd feestje waaraan we met veel plezier terugdenken. We kunnen met frisse moed het volgende jaar aanpakken!

Met dank aan al onze vrijwilligers die zich het ganse jaar inzetten voor de senioren van de Kolonie.



## Vrijwilliger worden ?

Net als Okra kan ons wijkteam en ook onze krant niet bestaan zonder de hulp van vrijwilligers. Mensen die zich belangeloos inzetten voor onze wijk of voor een vereniging. Wil je ook iets bijdragen, neem dan contact op via [info@@onzekolonie.be](mailto:info@@onzekolonie.be) óf met wijk coördinator Peter Maes op **0490 575 229**. We kunnen jou hulp gebruiken!

## Even stilstaan bij 'armoede'



Omdat we niet altijd goed weten wat het betekent te leven in armoede organiseert het wijkteam van de Kolonie een inlevings-en gespreksavond rond dit thema.

Op dinsdag 21 maart om 19.00u zijn alle inwoners van de Kolonie en in het bijzonder alle leden van het wijkteam, welkom in De Kom om samen stil te staan bij én zich in te leven in 'de betekenis van een leven in armoede'.

Via een laagdrempelig en interactief spel komen allerlei situaties aan bod van personen en families die geconfronteerd worden met kansarmoede. Tijdens dit spel en de daaropvolgende nabespreking leren we deze personen beter kennen en begrijpen.

We leren situaties herkennen en trachten zo een ander licht te werpen op hun achtergronden.

Omdat ook in Kolonie mensen in armoede leven en we hieraan te snel voorbij gaan, missen we kansen om hen op gepaste wijze te betrekken bij onze samenleving.

Tijdens deze avond staan we olv een gediplomeerde ervaringsdeskundige van Compagnie & Co bewust stil bij het thema en gaan erover in gesprek met elkaar. Hoe meer mensen weten wat het echt betekent om te leven in armoede en daardoor minder kansen te krijgen, hoe beter we hen nabij kunnen zijn. En ook dat is belangrijk in onze buurt... de zorgzame buurt!

Iedereen is van harte welkom op **21/3/2023 om 19.00u in De Kom**. Vooraf inschrijven is niet nodig. Deelname is gratis.

## Bedenfeest Okra Kolonie op 30 maart 2023



Dit jaar kunnen we weer eens feesten zoals vroeger, en we zullen deze kans niet voorbij laten gaan.

Noteer alvast in jullie (drukke) agenda `s de datum **30 maart, vanaf 12uur**.

We starten met een heerlijke maaltijd en daarna is nog heel wat te beleven.

Een gedetailleerd programma zal bij het boekje van begin maart gepresenteerd worden, met de mogelijkheid om dan ook meteen in te schrijven. Zoals gewoonlijk hanteren we zeer democratische prijzen (indexeringen kennen we niet) leden kunnen inschrijven voor €22,50 per persoon, d.i. inclusief eten, drinken en ontspanning aangeboden door een groepje van 4 vrolijke dames die ons komen entertainen! Ook niet leden kunnen inschrijven tegen €25 per deelnemer.

Inschrijven bij **Marie Jeanne op nr 0483 65 44 80** of **Henri Nijs 0468 29 43 54** en dat voor 24 maart a.s.

Betalen kan op rekening nr **BE60 73 52 18 03 51 70**



## Ondernemers van de Kolonie

Ondernemers binnen de Kolonie kunnen een gratis vermelding krijgen op onze website [www.onzekolonie.be](http://www.onzekolonie.be). Voorwaarden zijn wel dat het bedrijf gevestigd is in Kolonie. De vermelding bestaat uit de bedrijfsnaam, logo, web-link, wat het bedrijf doet en e-mail en of telefoonnummer .

De gegevens kunnen gestuurd worden naar **info@onzekolonie.be** ovv ondernemers.

(Omdat we als non-profit te boek staan is het (nog) niet mogelijk om reclame te maken.)

## Meer KWB Nieuws: kooklessen op 10 en 17 februari, 3 en 10 maart

Hiervoor hebben in totaal 23 mannen ingeschreven die hun best doen om die avond onder de deskundige begeleiding van Rudy Triki 4 lekkere gerechten tevoorschijn te toveren.

Om u een idee te geven wat deze heren zoal fabriceren

geef ik graag het menu van vrijdag 10/02:

Zoete aardappel met chorizo en paprika

Tomaten-appelsoep

Gevulde kalkoenfilet met fijne champagnesaus

Bosvruchten tiramisu met Italiaans schuim.

*Het was heerlijk!!!!*



## DE WIELEWAAL - voorloper van Natuurpunt en broedvogel in de Grote Watering

Struinend tussen blok 2 en blok 3 van de Grote Watering zal de aandachtige wandelaar tussen de houtopslag misschien het oude infobord opmerken met daarop "Natuurgebied De Wielewaal". Het getuigt van een stukje recent verleden van dit landschap :

Ornithologische vereniging "De Wielewaal" was een Vlaamse natuurvereniging, opgericht in 1932, die vooral aandacht schonk aan de vogels en die in 2000 met de Vlaamse vleugel van de 'Belgische Natuur- en Vogelreservaten" versmolt tot "Natuurpunt".



De wielewaal, een vogel ongeveer even groot als de merel, die naam en logo leverde voor de gelijknamige vereniging, kwam nog heel algemeen voor in 1975 toen Wielewaalleden met succes het bestuur van de stad Lommel vroegen om het grootste deel van de Grote Watering te kopen. De 'stekskesfabriek': 'Union Allumettière' verkocht toen de gronden waarop sedert meer dan een halve eeuw canadapopulieren voor luciferhout waren gekweekt. Vrijwilligers van "De Wielewaal" kochten de vloeiveiden van blok 2 om de oude bevoeiingstechnieken nieuw leven in te blazen.

Het is niet toevallig dat deze vogel gekozen werd als uithangbord van een succesvolle natuurvereniging. Het felgele lijf, de zwarte vleugels en de rode bek van het mannetje werden gelinkt aan de kleuren van de Vlaamse en de Belgische vlag. In de kruinen van hoge loofbomen, zoals de populieren van de Grote Watering, beschermen deze schutkleuren de vogels, die in het tegenlicht minder opvallen. Hier vlecht het vogelpaar het hangende, buidelvormige nest in de vork van enkele takken en wordt er gezocht naar voedsel. Op het menu staan rupsen, meikevers, nachtvlinders, sprinkhanen en ook bessen.

Niet alleen omwille van de schutkleur en de leefwijze krijg je deze vogel zelden te zien: Door de achteruitgang van geschikte broedgebieden is hij eerder zeldzaam geworden. De wielewaal is in 2004 als kwetsbaar op de Nederlandse Rode Lijst gezet. De soort staat op de Vlaamse Rode Lijst als bedreigd. Het aantal broedparen in Vlaanderen bereikte in 2022 een dieptepunt.

Zijn aanwezigheid verraadt hij door zijn onmiskenbaar stereotiep geluid : Een hoboachtig gefluit : 'dudeljo'; lager en vloeiender dan de merel. Voorlopig horen we dit nog elk jaar in de Grote Watering wanneer ze in mei uit hun overwinteringsgebieden in Afrika terugkeren naar hun broedgebieden, waar ze tot augustus verblijven. Hopelijk kunnen we er nog lang van genieten, liefst in nog grotere aantallen dan nu.

