

Wijkkrant Kolonie 14

Herfst editie 2025

HERFSTCAFÉ KOM-AF 
vrijdag 14 november van 18- 24u
in buurthuis De Kom
(zie achterzijde krant)

Foto Jolande Brom

Van de redactie

Peter Maes 0490 575 229 (Redactie, journalist)

Dick Beij 0468 239 713 (Eindredacteur, Editor)

Jolande Brom (Journaliste, fotografie)

Heb jezelf nog iets te vertellen, een berichtje, een weetje, agendapunt, een mopje, recept, een stukje geschiedenis, een verhaaltje, een oproep of iets wat je meegemaakt hebt, laat het ons weten. Stuur het naar info@onzekolonie.be of doe het in de bus op St **Franciscusstraat 31**. Kun je het zelf niet geschreven krijgen, dan kan Jolande je helpen. Zij maakt er een prima stukje van. Wil je er een foto bij plaatsen dan kun je die ook aanleveren. Dat mag digitaal maar ook gewoon op papier. Wij zorgen er dan voor dat deze in de krant komt. De 15de editie staat gepland voor 1ste week van februari.

Artikelen aanleveren kan tot 25 januari

Café Kom-AF

HerfstCafé

vr 14 nov van 18 - 24u



Café Kom-Af is een geweldig succes geworden. Zo succesvol dat het tot in de kleine uurtjes doorging. Veel bewoners hebben contacten gelegd met mensen die ze nooit eerder ontmoet hadden. Het werd een gezellige boel ook dankzij de live muziek van "Vaneiges" en onze "eigen Harri".

Ook tijdens de Kermis werd het café goed bezocht. Luc Maes voorzag iedereen van de nodige versnaperingen.

We hebben daarom besloten dit volgende zomer te herhalen. Tot die tijd organiseren we nog 4 cafés. We verplaatsen het wel van de woensdag- naar de vrijdagavond. Zet de datums in jouw agenda. We zien jullie graag in buurthuis De Kom.

Ook wil het wijkteam nog alle vrijwilligers bedanken die meegeholpen hebben. Een speciale dank gaat uit naar Henco Nent, Annita Rabeling en Jolande Brom die alles perfect georganiseerd hebben.

De opbrengst van Café Kom-Af gaat naar de kas van het wijkteam en komt op die manier terug in de wijk.



HerfstCafé

vr 14 nov van 18 - 24u

WinterCafé

vr 23 jan van 19u30 - 24u

LenteCafé

vr 20 maart van 19u30 - 24u

"Bijna"ZomerCafé

vr 15 mei van 19u30 - 24u

Agenda

De actuele agenda kunt u terugvinden op www.onzekolonie.be
(wijzigingen en typefouten voorbehouden)



Vr 14 nov	Wijkteam	Herfst Café Kom-Af in De Kom van 18u tot 24u
Vr 14 nov	GT	Kienavond vanaf 19u30
Zo 16 nov	Wijkteam	Aankomst Sinterklaas op het kanaal bij Barrier om 14u
Zo 7 dec	Raak	Samenaankoop mazout *
Za 13 dec	Diverse	Kerstmarkt in de Kom en in en rond de kerk van 14u tot 23u
Vr 19 dec	Raak	Dropping *
Vr 16 jan	Raak	Winterwandeling en ledenreceptie *
Vr 23 jan	Wijkteam	Laatste dag kaartverkoop voor het wijkrestaurant van 5 februari
Vr 23 jan	Wijkteam	Winter Café Kom-Af in De Kom van 18u tot 24u
Zo 28 jan	Wijkkrant	Laatste dag aanleveren artikelen voor de wijkkrant
Do 5 feb	Wijkteam	Wijkrestaurant in de Kom
Vr 6 feb	Raak	Kookles *
Vr 20 feb	Wijkteam	Laatste dag kaartverkoop voor het wijkrestaurant van 5 maart
Vr 20 feb	Raak	Kookles *
Vr 13 maart	Raak	Kookles *
Vr 20 maart	Wijkteam	Lente Café Kom-Af in De Kom van 18u tot 24u
Ma 23 maart	Wijkteam	Laatste dag kaartverkoop voor het wijkrestaurant van 2 april
Zo 19 april	Raak	Spelletjes namiddag met blokjesfestival *
Vr 24 april	Wijkteam	Laatste dag kaartverkoop voor het wijkrestaurant van 7 mei
Di 28 april	Wijkkrant	Laatste dag aanleveren artikelen voor de wijkkrant
Vr 15 mei	Wijkteam	Bijna Zomer Café Kom-Af in De Kom van 18u tot 24u
Vr 23 mei	Wijkteam	Laatste dag kaartverkoop voor het wijkrestaurant van 4 juni
Zo 7 juni	Raak	Samenaankoop mazout *
Zo 7 juni	Raak	Labhelden *
26 jun.	Raak	Kookles *
Za 4 zo 5 juli	Raak	Camping Kolonie *
Di 28 juli	Wijkkrant	Laatste dag aanleveren artikelen voor de wijkkrant
15 aug.	Raak	Plein op stellen *

* Voor meer informatie over de activiteiten van Raak kijkt u elders in de krant of op www.facebook.com/kwbLommelKolonie

HALLOWEEN *kriebels in de Kolonie*



Nu de, soms te hete, zomerdagen voorbij lijken te zijn en koelere temperaturen aangeven dat de herfst definitief is aangebroken, komen de inspanningen voor de komende Halloween-editie van de Kolonie in een stroomversnelling.

De eerste tekenen werden al zichtbaar vóór de zomervakantie. Een leerling van 't Stekske, waar ik als vrijwilliger huiswerkbegeleiding doe, liet me grijnzend weten dat hij wist waar ik woonde.

Nee, nee, het was geen bedreiging. Zijn oogjes glommen van voorpret. Hij had het adres onthouden van ons huis, dat omgetoverd was in een enge omgeving, compleet met bijbehorende griezelgeluiden, spookachtig verlichte heksen, poppen met angstaanjagende ogen en vleermuizen.

Hij had duidelijke zin in een nieuwe tocht door de donkere straten van Kolonie, dapper de dreigende spookbeelden trotserend met als uitzicht een flinke zak snoep. De Halloween-virus had hem flink te pakken. En hij is blijkbaar niet de enige.



Je kunt natuurlijk op verschillende manieren naar het Halloween-feest kijken. Op een cynische manier als een commercieel feestje dat vanuit de VS is overgewaaid. De oorsprong van het feest is dan wel niet Amerikaans, maar de succesvolle export van de invulling van het feest vanuit de Verenigde Staten naar Europa draagt overduidelijk het 'Amerikaanse' stempel: bij elke volgende Halloween uitpakken met de nieuwste gadgets en bij voorkeur elk jaar een grotere versie dan de voorgaande.

Een tweede, meer sociale, manier is die vanuit de wijk, waarop het wordt gezien als een manier om de onderlinge band te verstevigen. Met als leuke extra een vrolijke competitie om bewoners uit te dagen zo creatief mogelijk te zijn. Er zijn natuurlijk mensen die dan ook echt alles uit de kast halen.



De leukste manier om naar Halloween te kijken is die vanuit de ogen van een kind. Het doet me denken aan 11 november, wanneer je met een lampionnetje langs de deuren ging om snoep op te halen.

Ook nu is het verzamelen van zoetheid een belangrijk onderdeel, maar waarschijnlijk oefent de spanning, de verwachting, het avontuurlijk gevoel, het griezelen - ook als je weet dat het niet echt is - evenzeer een sterke aantrekkingskracht uit.

Spookachtige muziek, dreigende geluiden van monsters en heksen, vreemd verlichte pompoenen, geraamtes en vleermuizen hebben de buurt omgetoverd tot een griezelwereld.

Vergezeld door je pappa of mamma - of aan de hand als het er wel erg spookachtig uitziet - in het donker de straten van Kolonie afschuimen, geeft ook een gevoel van veiligheid: de vreemde mensen in Kolonie kleden zich voor deze gelegenheid soms dan wel raar, maar zijn blijkbaar niet echt gevaarlijk. Dat daarbij voor een keer de voorgeschreven bedtijd niet wordt gehaald, is dan mooi meegenomen.

Ja, ik snap de voorpret van die leerling van 't Stekske en die van de andere kinderen.

Nog even en onze wijk verandert opnieuw in een spookachtig decor. Ik vermoed dat, bij een jaarlijkse herhaling van dit feestje, het steeds moeilijker wordt om de Halloween-kriebels te onderdrukken.



Happy
Halloween



Op vrijdag 19 september namen de leerlingen van onze school enthousiast deel aan **de Strapdag** — de jaarlijkse actie die kinderen aanmoedigt om te voet of met de fiets naar school te komen.

Elke klas kreeg de kans om een extra lesuur te strappen. Sommige klassen gingen naar park De Kom, dat voor één dag hun 'strapparadijs' werd. Daar konden de leerlingen zich uitleven op de paden, de open ruimte en natuurlijk de ramp, die bijzonder populair was bij de jonge fietsers en steppers. Er werden kleine wedstrijdje gehouden en kinderen oefenden hun evenwicht. Op de speelplaats volgden ze een parcours en mochten ze vrij steppen en fietsen.

Het was een vrolijke, sportieve dag in de gezonde buitenlucht. Met de Strapdag willen we niet alleen plezier maken, maar ook **aandacht vragen voor duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid** rond de school. Samen maken we onze buurt een stukje veiliger!

Een dikke pluim voor al onze leerlingen — en natuurlijk voor park De Kom, dat ons een prachtige speel- en oefenplek bood!

Hopelijk blijven we het hele jaar door zoveel mogelijk stappend en trappend naar school gaan!



Wijkrestaurant Kolonie 2026

Jolande Brom



Beste Gasten,

We hebben sinds september 2023 ons wijkrestaurant voor jullie geopend.

Met ingang van 2026 veranderen we van cateraar. We gaan het meer lokaal zoeken, namelijk bij het [lokaal Dienstencentrum de Vlasgaard](#). We steunen hiermee onze eigen lokale economie en de nieuwe cateraar heeft er alvast heel veel zin in om jullie een smakelijke maaltijd voor te zetten.

Er gaat echter wat veranderen in de voorverkoop van de kaarten. We moeten nu **anderhalve week** op voorhand weten wie er komen eten. Dus de kaarten moeten eerder gekocht worden.

Dit kan nog steeds na het eten aan de kassa in het wijkrestaurant zelf, óf bij onze eigen apotheek Govers op de Luikersteenweg. Alleen dus niet meer op het laatste moment of een paar dagen vooraf.

U zult dus net alsof u naar een sjeke voorstelling gaat de kaartjes anderhalve week vooraf moeten of kopen.

Wat wel een voordeel gaat zijn, is dat we diëtwensen zoals voor diabetes (suikerziekte) en zelfs glutenvrije maaltijden kunnen verstrekken. Dit zonder meerkost. Dat zult u wel op voorhand moeten doorgeven zodat de koks hier rekening mee kunnen houden.

We zullen u duidelijk in de Kolonie app, Facebook, Hopplr en op onzekolonie.be verwittigen wanneer de deadline verstrijkt. Als ook een laatste reminder wanneer het wijkrestaurant is.

Dit blijft zoals jullie gewend zijn nog steeds de eerste donderdag van de maand.



Wij, de vrijwilligers van het wijkrestaurant hopen in ieder geval weer op een goede opkomst.

Kermis Kolonie 2025

foto's: Internet Gazet





Wist je dat ...

Je in het dienstencentrum Trefpunt terecht kan

- met je vragen over thuiszorg en zorgondersteuning
- met vragen voor vervoer voor minder mobiele personen
- met je vragen over het gebruik van je smartphone, tablet of PC
- voor hulp voor het begrijpen, invullen of aanvragen van documenten, brieven, ...
- voor een luisterend oor en om even op verhaal te komen wanneer je dat nodig hebt
- voor psychologische hulp bij matige psychische problemen
- voor deelname aan infomomenten, ontspanningsactiviteiten en workshops of gewoon voor goed gezelschap en een goei pintje in de bar
- voor je wekelijkse wandeling in kleine groep in de Kolonie
- voor je dagelijkse warme maaltijd als je die zelf niet (meer) kan bereiden
- met je wensen voor bepaalde initiatieven gericht naar senioren, mantelzorgers en/ of kwetsbare personen
- wanneer je zelf iets wil doen of betekenen voor personen in je buurt die zich eenzaam voelen.

Zij nemen dit graag allemaal ter harte.

Je kan ze vinden in het centrum van Lommel :

DienstenCentrum 't Trefpunt
Kapittelhof nr. 4 011 39.71.12 dienstencentrum@zorggroeploimmel.be

Maar ze komen ook graag in onze buurt en werken hier actief mee in het wijkteam. Twijfel niet ze te contacteren. Ze zijn er voor jou!



Kerstmarkt 2025



13 december

Op 13 december wordt er weer een kerstmarkt gehouden in onze Kolonie. Iedereen is welkom in Park De Kom. Wil je iets verkopen, aanbieden, kunst maken of laten zien, of je wilt misschien wel muziek maken of zingen? Schrijf je in! Ook zoeken we nog mensen die ons willen helpen met de organisatie, opbouw en afbraak. Zowel particulieren als bedrijven zijn welkom. Deelname is gratis.

Schrijf je in door op de website www.onzekolonie.be te klikken op de kerstman. Vul het formulier in. We hebben maar een beperkt aantal plaatsen, dus wees er op tijd bij. Na inschrijving nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Inschrijven kan tot 16 november



IEDEREEN WELKOM

KERSTMARKT

KOLONIE 2025

MUZIEK, HAPJES, PRESENTJES

13 | GRATIS | 14-
DEC | INKOM | 23 U

IN DE KERK, BUURTHUIS DE KOM
EN OP HET CENTRALE PLEIN



ONZE DERDE KERSTMARKT KAN NIET
ZONDER JOU!

KOM GEZELLIG RONDSTRUINEN ...
IN DE KERK STAAN MEER DAN 20
KRAAMPJES MET CREATIEVE PRODUCTEN
(14U TOT 18U)

OP HET PLEIN IS HET GEZELLIGHEID TROEF
MET HEEL VEEL LEKKERS EN LIVE MUZIEK

IN DE KOM GENIET JE VAN DE WARME
KERSTSFEER

NEEM VRIENDEN EN KENNISSEN MEE EN KOM ZOVEEL
MOGELIJK MET DE FIETS OF TE VOET
ALLE WINST GAAT NAAR DE DEELNEMENDE
HANDELAREN EN VERENIGINGEN

EEN ORGANISATIE VAN WIJKTEAM KOLONIE
I.S.M. STAD LOMMEL, RAAK KOLONIE,
SCHUTTERSGILDE SINT-JOZEF EN
OUDERVERENIGING 'T STEKSKE.

Limburg.net organiseert op 13, 14 en 15 maart 2026 opnieuw straat.net. De bedoeling is dat lokale verenigingen en scholen in de straten het zwerfvuil opruimen. Hiervoor krijgen ze €15 per kilometer. Het wijkteam maakt deze actie nog groter en daagt de verenigen en de school van de Kolonie uit

Maak van je straatje een plaatje



Maken we samen alle straten van de Kolonie proper?

Praktisch:

- Verenigingen en de school kunnen zich melden aan de redactie en ontvangen een inschrijvingsformulier.
- Verenigingen krijgen prikstokken, vuilniszakken en fluoehesjes en maken de door hen gekozen straten proper.
- Bewoners die graag helpen kunnen zich aanmelden bij de redactie. Geef hierbij uw adres door en de straten die u proper wilt maken.
- Het wijkteam verdeelt de straten onder de bewoners en bezorgt hen de nodige materialen.
- Meld ons waar je de volle zakken hebt laten staan, zodat we ze kunnen ophalen.
- De verenigingen ontvangen hun vergoeding via Limburg.net.
- Het wijkteam ontvangt de overige vergoedingen en investeert dit in deze wijk.
- Iedereen geniet van een propere wijk!



De actie van dit jaar heeft dankzij de inzet van de vrijwilligers €225 opgeleverd voor het wijkteam. Waarvoor onze hartelijke dank!



Werkzaamheden Sluis 't Saske,

Op maandag 1 september is begonnen met de werkzaamheden aan de sluis in het groengebied ter hoogte van Sakesdreef 5 te Lommel. Deze werkzaamheden zijn nodig om de sluis met zijn



bijbehorende geschiedenis in de regio niet in verval te laten geraken. De werkzaamheden bevatten vooral het herstel aan het metselwerk van de aanwezige sluiswanden en aan de in- en uitlaat van de sluis. Restauratie bedrijf De Bonth van Hulden is momenteel druk bezig met de werkzaamheden in samenwerking met de **Erfgoed Lommel en Natuurmonumenten**. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind kwartaal 1 of begin kwartaal 2 in 2026 gereed zijn. Ervan uitgaande dat er geen grote stagnaties optreden door onwerkbaar weer en dergelijke.

Er wordt gewerkt van **ma t/m vrijdag van 7:00 tot 15:30**. Wij doen ons uiterste best om tijdens de bouwperiode overlast tot het minimum te beperken.

Mocht u toch klachten (of complimenten) hebben, dan kunt u contact opnemen met De Bonth van Hulden B.V. **Wilbert van Son** op telefoonnummer **+31 73 511 9022**.

OKRA

Een nieuwe start



Na jaren van een enorme inzet en enthousiasme stopt het huidige bestuur van de seniorenvereniging OKRA Lommel-Kolonie. Vele verbindende, ontspannende en sportieve activiteiten voor senioren en ouderen in de wijk Kolonie zouden daardoor stilvallen.

En dat willen wij voorkomen! En “wij” zijn de overkoepelende OKRA Cluster Lommel, gebuur OKRA Lommel-Barrier, de ondersteunende provinciale structuur OKRA Limburg en de buurtzorgcoördinator van de Stad Lommel.

Wij zoeken daarom –als start- een drietal 55+’ers uit de wijk Kolonie om vanaf begin 2026 OKRA-Kolonie terug boven de doopvont te houden. “Zij” kunnen rekenen op “wij” om “samen” een vernieuwend aanbod te creëren voor alle senioren en ouderen van en in de wijk Kolonie.

Voel jij je aangesproken?

Neem dan contact op met Stan Bresseleers (voorzitter OKRA Cluster Lommel) door te bellen (0494 70 46 25) of te mailen (stanbresseleers@hotmail.com) en dan zorgen “wij” voor een startvergadering in buurthuis De Kom in de loop van december 2025.

Hier kom
ik thuis!



Koken met onkruid

We trokken op pad door de wateringen met onze deskundige gids Brecht Van Ham. Tot onze verbazing stonden er toch wel veel eetbare planten waarvan we er enkele plukten en meenamen om er mee aan de slag te gaan voor ons kookmoment.

Alle gerechten werden klaar gemaakt op een open vuur.

Een greep uit wat we hebben gegeten:

- Thee van dennennaalden, lindebloesem en paddenstoel
- Aperitief met vlierbessiroop en cava
- Mosselen met wildplukkruidenboter
- Cavemanstyle biefstuk met flatbreads
- Gerookte forel met groentenstoofpot

Na het eten was er nog tijd om gezellig bij te praten bij het kampvuur.



Camping Kolonie

Zaterdag 5 juli was het eindelijk zo ver.

De eerste Camping Kolonie kon van start gaan. Het was een geslaagde eerste editie met 28 campinggasten. De gasten konden genieten van spelletjes (patattenbal), een ijsje, wandelen, barbecue, gezellig samenzijn. ...

Dank aan de Weteringshoeve voor het ter beschikking stellen van de toplocatie!

Ben je volgend jaarbij op 4 en 5 juli?

Gezinsnamiddag

Op 15 augustus ging onze gezinsnamiddag door.

Er was voor ieder wat wils. Fotozoektocht met mooie prijzen, springkasteel, kindergrimme, toneel door Nuit Blanche, spelletjes...

Er waren ook dranken aan democratische prijzen en pannenkoeken, vlaai en hot-dog om de honger te stillen.

Een geslaagde editie voor jong en oud in een mooi decor.





Happen en trappen

Lekker fietsen (20, 40 of 60 km) in een stralende zon met het hele gezin of vrienden. Bij vertrek een tas soep, onderweg een broodje/smos, drankje en een ijsje. Bij aankomst in ons buurthuis kregen alle deelnemers nog een kip(curry) met frieten. Met ruim 200 vertrekkers was het weer een uitverkochte editie. Hartelijk dank aan de vele medewerkers.



Badminton Wij spelen van september tot einde mei elke dinsdag van 20 tot 22u. Iedereen die graag wil meespelen is welkom. Kom gerust eens een keertje langs om eens te proberen in de sporthal van 't Stekske.

Aankoop Mazout

7 december gaat de samenaankoop van stookolie door. Indien je wenst deel te nemen aan deze samenaankoop bezorg dan jouw gegevens aan Piet Vangenechten St- Franciscusstraat 75. Niet-leden betalen 5 euro administratiekosten.

Darts toernooi

Begin de pijltjes maar te slijpen want op 24/01 gaat het dartstornooi door in buurthuis De Kom. Inschrijving verplicht! Meer inlichtingen: raakkolonie@gmail.com

Halloween Kolonie 2025

Jolande Brom

Al 3 jaar op een rij organiseren buurvrouwen Lise en Sharon de Halloweentocht in onze Kolonie. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby vertelde Sharon, die een goedlopende kapperszaak heeft op de Luikersteenweg. Omdat klanten vroegen waar ze Halloween gingen vieren, werd bij een buurtbarbeque het idee geboren om in onze eigen buurt ook een halloweentocht met trick en treat te gaan organiseren. Beide dames zijn al maanden van te voren bezig met het ronselen van sponsoren en maken van flyers.

Elk jaar is weer grootser en spannender als het jaar daarvoor. Ook dit jaar hebben beide dames zich overtroffen door een heuse letterspeurtocht op Google-maps te maken met welke huizen meededen en waar de letters te vinden waren.

De uitslag werd 31 oktober bekend gemaakt. Als ook welk huis er gewonnen heeft. Het woord dat de kinderen moesten zoeken was **VLEERMUIS**.



De prijzen voor de kinderen en de mooist versierde huizen werden gedoneerd door de Arenal, Bergmans Fashion, Bij de Neut, Circus Bruul, de Hutten, Jumbo, Sevens en WvB fotografie. Waarvoor onze hartelijke dank. De photobus doneerde de foto's voor de kinderen.

Voor alle deelnemende kinderen was er volop griezelplezier en snoep te vinden. Ook voor het inwendige van de grote mensen werd gezorgd met soep en andere warme dranken. Foto's en filmpjes zijn te vinden op de Facebookpagina Halloween Lommel Kolonie.

Sommige buurtbewoners hadden het groots aangepakt met heuse tunnels en spinnenwebben ter grootte van een molensteen. Efteling-waardig, mijns inziens. 😊



Met tromgeroffel en bliksemschichten volgen hier de prijswinnaars van de Halloweenocht voor de huizen en van de kinderen:

Huizen: Asha Ahlers, Katlijn de Craen , Adriana Donders, Monique van Dooren, Rhune v/d Eijnde, Kim Heytens, Ria Hofs, Nicky Kinable, Joyce Laureys, Stefanie Luts, Jaqueline van Meurs, Kimberley de Meyer, Kim Weckx

KINDEREN:

Apers Getane, Faé, Eyckmans, Kara, Lena, Thomas Boudewijns, Quinte

De prijzen zijn inmiddels uitgereikt.



Puzzel



De prijsvraag in de 13de krant werd door heel veel inzenders goed opgelost. Het antwoord was natuurlijk:

Vakantietijd

Uit de juiste inzendingen werden **Juul en Mare Flament** als winnaars gekozen. Ze ontvingen een aantal tegoedtokens die zij kunnen besteden op de kerstmarkt van 13 december. Gefeliciteerd en veel plezier op de kerstmarkt.

Op veel pagina's vind je een letter die anders gedrukt is. Deze speciale letter moet je hebben. Kijk op welke pagina de letter staat en vul deze in bij het paginanummer in de puzzel. Het paginanummer vind je in de groene cirkel onderaan de pagina.



Er vormt zich een woord of een zin. Stuur jouw oplossing naar info@onzekolonie.be of knip dit uit en doe het ingevuld in de Koloniebus op **St Franciscusstraat 31**. Een onpartijdige hand trekt een winnaar. Je ontvangt een leuke prijs. Inleveren kan tot 20 januari 2026. Veel succes!

inleveren op St Franciscusstraat 31



9	6	14	3	8	10	4	2	7	15	5	12
---	---	----	---	---	----	---	---	---	----	---	----

naam

adres



CAFÉ IN DE KOM

HERFST

CAFÉ

KOM-AF



VRIJDAG
14 NOVEMBER
GEZELLIG
ONT(-)MOETEN
VAN 18-24U

LIVE MUZIEK VAN HARRI HENDRIKS



ORGANISATIE: WIJKTEAM KOLONIE