

Wijkkrant Kolonie 11



Winter editie 2025

Een wijkkrant over kolonie, voor alle inwoners van de wijk, gevoed, gemaakt en bezorgd door mensen met een hart voor kolonie.

Uitgegeven door het Wijkteam Kolonie dat zich actief en duurzaam inzet voor Zorgzame buurt Wij(K)olonie.

i.s.m. de stad Lommel en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Verantwoord. uitgever, contact: peter.maes@lommel.be (tel 0490 575 229).

Zorgzame
Buurten

Prijsvraag



De oplossing van prijsvraag 10 leverde een hele hoop goede antwoorden op. Het was natuurlijk het AED-toestel aan De Kom. Een onpartijdige hand selecteerde **Kai Poos** als winnaar. Van harte gefeliciteerd Kai. Jij ontvangt een tegoedbon voor Arenal

De volgende prijsvraag 11 staat alweer on-line. Scan de code, ga er naar toe en maak een selfie op die plaats. Stuur jouw selfie naar Info@onzekolonie.be, óf whatsapp deze naar **0468 239 713** óf druk het af en doe het in de Koloniebus op **st Franciscusstraat 31**. Pas bij het maken van de selfie op jezelf en op het verkeer.



OKRA

Bron Internetgazel

Er waren veel kerstfeesten. Ook bij Okra Kolonie, dat 70 leden telt, was dat het geval. Maar door ziekte moesten veel leden afzeggen. Wie er wel was kon in buurthuis De Kom genieten van een heerlijk en gezellig kerstdiner en van het optreden van Miet Luyten. (Foto's Robert Boons)





Het nieuwe jaar is alweer 6 weken oud en we kijken terug op een fantastische succesvolle Kerstmarkt.

Een geheel nieuwe locatie in het vernieuwde park, buurthuis De Kom en het schip van de kerk. Vele vrijwilligers van de oudervereniging van 't Stekske, Raak, Okra, De St-Jozefsgilde en het wijkteam hadden samen met Peter Maes en zijn collega's weer gezorgd voor een prachtige aankleding.

De kraampjes in de kerk werden door de verkopers aangekleed en ingericht en de eetkraampjes buiten door de deelnemende verenigingen. Buiten waren spelletjes en een wandeltocht door het park.

In de kerk werd een kerstverhaal voorgelezen. Alle kinderen die hun lampion inleverden kregen een lekkere kerststok. Er was volop drank en eten en de hele dag door kerstmuziek. Buiten werd, ondanks de koude, de live muziek verzorgd door Tanja van de Eijnden, Jolande Brom en Stefan Luyten. Het was nog drukker als het jaar ervoor en de verenigingen gingen dan ook weer uitverkocht naar huis.

Ook (vzw) De Kom kon een graantje meepikken en was tot laat in de avond vol met bezoekers. Het was een uitstekende gelegenheid om gezellig met elkaar feest te vieren, een laatste kerstcadeau te scoren of gewoon een lekkere wafel te eten. We willen iedereen die meegeholpen heeft hartelijk bedanken, ook alle bezoekers en deelnemende handelaren.

De organisatie was tevreden en de winst is verdeeld onder alle deelnemers. Twee medewerkers werden nog in het zonnetje gezet, 1 vanwege ziekte en de andere vanwege belangeloze inzet voor het wijkrestaurant. Verder hebben we onze super Buurtzorgregisseur bedankt met een prachtig kerstpakket.



Ook in 2025 zet **Raak** (vroeger KWB) Kolonie zich in om met fijne activiteiten onze buurtbewoners samen te brengen. Het jaar werd gestart met een frisse winterwandeling en aansluitend een kleine nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een hapje en een drankje werd samen met een 25-tal leden een jaar vol leuke activiteiten afgetrapt.

Op zaterdag 25 januari was het tijd voor de eerste echte activiteit: Voor de derde keer werd er een dartstoernooi georganiseerd in buurthuis De Kom. Het toernooi stond zoals elk jaar weer open voor zowel recreatieve als doorwinterde darters. Dit jaar werden er 36 deelnemers verwelkomd die na een schiftingsronde werden onderverdeeld in een A- en een B-poule. Op deze manier konden zowel de recreanten als de geofende darters voor een mooie waardebon spelen aangeboden door Startspeler. In de A-poule ging de eerste plaats naar Kenny Put, de tweede naar Rudy Schalks. In de B-poule ging Heiko Hoekstra met de hoofdprijs naar huis en werd Jack Daniels tweede. Voor zowel de spelers als de supporters was het weer een geslaagde avond!



In februari en maart is het weer tijd voor de klassieker onder de klassiekers van Raak Kolonie: De kooklessen. Dit jaar zullen de 4 lessen plaatsvinden op ~~X~~ & 21 februari en 14 & 28 maart. De eerste les is een winterbarbecue, daarna volgen drie standaard kooklessen. Iedereen is welkom, je kan op elk niveau instappen! Een voorinschrijving is wel verplicht. Heb je interesse of wil je graag deelnemen laat dan even een berichtje op kwbkolonie@gmail.com.

Raak

Vormsel en eerste communie

Info en aanvraag : Rina Maes, tel. 0474/26 50 18,
e-mail : rina.maes@hotmail.com

Huwelijk

Contact : pastoor Theo Borgermans,
tel. 011/ 54 40 21,
e-mail : theo.borgermans@skynet.be.

Kerkelijke uitvaart

Contact : pastoor Theo Borgermans,
tel. 011/54 40 21,
e-mail : theo.borgermans@skynet.be

Doopsel

Data en aanvraag via www.kerkinlommel.be

Rouwenden nabij :

Voor ieder, die behoefte heeft aan een gesprek
na een verlies.

Contact : Rina Maes, tel. 0474 /26 50 18,
e-mail: rina.maes@hotmail.com

Parochiale verenigingen

OKRA : Marie-Jeanne Hannes
e-mail : mjhannes@telenet.be, tel 0483/ 65 44 80

RAAK : Jan Maes, tel. 0472/94 74 55

Niels Van Endert, tel. 0498/25 84 07

FEMMA : Lucienne Bastiaens tel. 0498/38 84 87

Rosette Spooren, tel. 0474/62 14 80

Schuttersgilde Sint-Jozef: Roger Boons, tel.
011/64 86 90

Basisschool 't Stekske

Luikersteenweg 447, tel : 011/64 23 77 website :
www.stekske.be, e-mail : stekske@lommel.be,

Buurthuis De Kom

Kolonie 2, 3920 Lommel
e-mail: buurthuisdekom@gmail.com

Telefoon zaal: 011 82 59 79

Luc Maes: tel. 0478 26 14 15 (Voorzitter)

Nuttige informatie:

Pastoor: Theo Borgermans, Wanstraat 50
Lommel, tel. 011/ 54 40 21, e-mail:
theo.borgermans@skynet.be

Secretariaat Heide-Heuvel:

Acaciastraat 70, tel. 011/54 43 80 of 0474/26 50 18

Secretariaat pastorale eenheid Emmaüs

Lommel: Heerdgang 11, 3920 Lommel

tel. 0497 /68 17 32, e-mail:

info@kerkinlommel.be

Eucharistievieringen in de pastorale eenheid:

Heeserbergen: zaterdag om 17 uur; Kerkhoven:
zaterdag om 18.30 uur; Eymardkapel
(Kattenbos): zondag om 9 uur; Heide Heuvel:
zondag om 9.30 uur; Centrum: op zondag om 11
uur.

Aanvragen van misintenties:

Secretariaat Heide-Heuvel (tel. 011/54 43 80 of
0474/26 50 18) ofwel bij de lector of de koster
voor of na de eucharistieviering. Een
misintentie kost 15 euro.

Parochieblad "Kerk en Leven": info
abonnementen via Willy Maes, tel. 011/ 55 34 69,
e-mail: willy.maes@skynet.be. Mededelingen en
verslagen van activiteiten kunnen doorgestuurd
worden, drie weken van tevoren, naar:
info@kerkinlommel.be.

Plaatselijk parochieblad:

Mededelingen kunnen doorgestuurd worden
naar connyquinten@telenet.be, tel : 011/64 97 93

Kerkraad

zorgt voor het beheer, de bewaring en het
onderhoud van kerk en patrimonium. Contact:
voorzitter Jaak Swinnen, tel 0494 /98 29 65
e-mail : jaakswinnen@gmail.com

Meditatie:

Iedere 2de en 4de woensdag van de maand in de
weekkapel achter de kerk van Lommel-Kolonie.

Meer info : www.kerkinlommel.be



Dankviering ter gelegenheid van de laatste eucharistieviering in Kolonie

21 december 2024 was voor de mensen van Kolonie een speciale dag. Er vond voor de laatste keer
een eucharistieviering plaats in de kerk van Kolonie.

De mensen voelden zich dankbaar en triestig.

Dankbaar voor al het mooie en goede dat in het 174 jarige bestaan van de kerk gebeurd is,
triestig omdat het de laatste eucharistieviering was in de kerk van Kolonie. Vele mensen woonden
deze viering bij, ook mensen uit andere parochies.

Op het einde van de viering namen schepen van erediensten, Peter Vanderkrieken, en Jaak Swinnen, voorzitter van het parochieteam en de kerkraad het woord.

Peter Vanderkrieken ging in op de geschiedenis van de kerk, het belang van de kerk voor het gemeenschapsleven en op de toekomst van het kerkgebouw als erfgoedhuis.

De toespraak van Jaak Swinnen vind je hieronder.

In 1850 is door de Belgische Staat een landbouwkolonie opgericht op de Heuvelsche Heide. En bij zo'n landbouwkolonie hoorden naast de boerderijen ook een kerk, een school en een pastorie. De kerk is dus 174 jaren geleden gebouwd. Ze is later wel verbouwd en vergroot.

De kerk was arm. Voor de inboedel was ze aangewezen op giften en ze was aangesloten bij de associatie van arme kerken.

In het begin kwam er weinig volk naar de kerk. Er woonden uiteraard minder mensen, maar de leidinggevende ingenieur van de wateringen was liberaal.

Hij ging niet naar de kerk. En dus gingen de mensen ook niet. Denk maar aan spreekwoord 'Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt'. Maar stilaan veranderde dat.

Wanneer we terugkijken is er veel om dankbaar om te zijn.

Er zijn de oprichters die met moed en vastberadenheid begonnen, de vele vrijwilligers die door de jaren heen hun tijd en talent hebben gegeven. En zeker alle priesters, pastores en parochianen die de parochie begeleid hebben tot wat zij nu is. Ieder heeft een bijdrage geleverd aan de opbouw van deze gemeenschap.

- We herinneren ons de momenten van viering: doopsels, eerste communies, vormsels, huwelijken en jubilea die hier zijn gevierd.
- We denken ook aan de momenten van samenkomen in moeilijke tijden, wanneer we als gemeenschap elkaar hebben gesteund in verlies en verdriet.
- We weten de aanwezigheid van al diegenen die nu niet meer bij ons zijn, maar wiens geloof en liefde nog steeds voortleven in onze harten.

Er waren vroeger zaken die wij nu niet meer kennen of die hier in onbruik geraakt zijn: er was o.a. de broederschap van de Heilige Rochus, de broederschap van de heilige rozenkrans.

We vonden in het dagboek van de pastoor terug dat sommigen de hele nacht door baden. Er werd een heel schema voor opgemaakt.

In de oorlog van 1914-1918 zorgde de pastoor voor melk en brood voor de schoolkinderen en hij organiseerde een volkssoep.

Er gebeurden ook vrolijke dingen zoals processies ter ere van Maria in de meimaand, we lezen over een parochiale bedevaart naar Scherpenheuvel in 1904, en recenter werd de eucharistieviering bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de parochie uitgezonden op TV.

Met de steun van Kolonie is de parochie Barrier opgericht.

Over de gebeurtenissen in onze parochie vanaf 1850 willen de kerkfabriek en het parochieteam rond de naamdag van Sint-Jozef, de patroonheilige van onze kerk, nog een tentoonstelling organiseren.

Onze kerk wordt gesloten, maar toch blijven we vol vertrouwen naar de toekomst kijken.

Paus Franciscus roept ons op om niet vast te houden aan het verleden, maar om open te staan voor de toekomst. Hoe kunnen we dit doen?



- Door gemeenschap op te bouwen: Onze parochie moet een plek blijven waar iedereen zich welkom voelt, ongeacht achtergrond of levenssituatie.
- Door te dienen: Laten we ons inzetten voor de mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving, die leven in de schaduw van onzekerheid of verdriet.
- Door te groeien in geloof: We kunnen ons geloof blijven verdiepen door gebed, de sacramenten en het lezen van de bijbel.

Maar het zal anders zijn dan voorheen. Voor een aantal zaken zoals de sacramenten zijn we welkom in naburige parochies. Voor andere gebieden zoals catechese zal de samenwerking met de andere parochies versterkt worden.

En we kunnen de deuren van ons hart blijven openzetten en elkaar ontmoeten en ondersteunen. We kunnen ons blijven inzetten voor de mensen die het moeilijk hebben.

Er was een welgemeend dankjewel voor iedereen die zich in en rond de kerk heeft ingezet om onze gemeenschap op te bouwen. We denken hierbij o.a. aan de pastoors, de koster, de misdienaars, de lectors, de gebedsleiders, de poetsers, de bloemschiksters, de catechisten, de leden van de kerkraad en het parochieteam, en zovele andere vrijwilligers. We hopen dat we voor de toekomst ook nog op hen kunnen rekenen.

Na de eucharistieviering was er gelegenheid elkaar te ontmoeten en herinneringen op te halen bij een drankje en een hapje.

Schuttersgilde Sint-Jozef

Zondag 26 januari werd er een lid van de Sint-Jozefgilde opgenomen in de Orde van de Rode Leeuw. Dit is een erkenning voor gildeleden die zich verdienstelijk hebben gemaakt tijdens hun lidmaatschap. Dit jaar was het de beurt aan Luc Geerts. De gilde wil hem hiermee eren voor zijn 50 jaar lidmaatschap, en zijn inzet als voormalig bestuurslid. Hij zet zich ook nog wekelijks in om de schietwedstrijden in goede banen te leiden en staat de buksmeesters bij met zijn wijze raad.

Luc is een zeer gewaardeerd lid. Hiervoor werd hij genomineerd om deze eer in ontvangst te nemen.



Deelwagens

Een auto bezitten kost handenvol geld: de aankoopsom, de verzekering, de belastingen, het onderhoud... Bovendien nemen al die auto's massaal veel ruimte in aan parkeerplaatsen en garages. En als je weet dat private personenwagens gemiddeld 96% van de tijd stil staan, ga je al eens nadenken over andere oplossingen voor je mobiliteit.

Het stadsbestuur helpt Lommelers om zich op een goedkopere en groenere manier te verplaatsen. De elektrische deelwagens spelen hierin een belangrijke rol, want elke deelwagen kan 10 andere wagens vervangen. Sinds 2021 staan er in het centrum van Lommel twee 100% elektrische Renault ZOE stadswagens. Vanaf februari voorzien we in de Komstraat, aan de achterzijde van buurthuis De Kom, twee nieuwe 100% elektrische deelwagens (stadswagens). Ook in de wijk Heeserbergen voorzien we dan nieuwe elektrische stadswagens en in het centrum komt er een elektrische bestelwagen bij.

Ben je benieuwd en wil je de wagens eens uittesten? Kom dan op dinsdag 18 februari om 18u30 naar de infosessie in buurthuis De Kom. Deelnemers krijgen een kennismakingsvoucher ter waarde van 15 euro. Daarmee kan je alvast 2 uur (26 km) rijden. Op www.lommel.be/deelwagens kan je inschrijven voor de infosessie. Als je er niet bij kan zijn, vind je op deze website ook meer informatie terug over de deelwagens.

Vriendelijke groeten, Iris Mulkens (Algemeen directeur) en Bob Nijs (Burgemeester)

Film in Kolonie: 'Van hooi naar mazout'

Op 21 maart kunt u gratis komen kijken naar de film 'Van hooi naar mazout' om 20u in De Kom. We interviewden Will Dekoninck en Henk Smolders. De ene stond in de schijnwerpers, de andere achter de camera!

Dag Will en Henk,

Het wijkteam is blij om de film 'Van hooi naar mazout' te mogen tonen op vrijdag 21 maart om 20u in De Kom. Ik heb de trailer gezien op Youtube en die ziet er alvast heel mooi uit.

Op welke manier hebben jullie bijgedragen aan de film?

Henk: Sjaan en ik wonen al dertig jaar in Kolonie en omdat wij Henny Herps en Will Dekoninck goed kennen werd ik gevraagd om als acteur in de film mee te spelen. Hier ging ik graag op in. Ik speelde een landbouwer die met een koets richting Kolonie reed. Naast mij zat een kunstschilder. De koets werd getrokken door twee mooie, zwarte paarden.

Dit fragment werd heel vroeg in de ochtend gefilmd want er mochten natuurlijk geen auto's in beeld komen.

Will: Wij wonen al van 1972 in de Kolonie, en had altijd een passie in fotografie en video. Toen ik met pensioen ging heb ik mij volledig als videograaf/video-editor kunnen storten en vele reportages gemaakt voor de stad Lommel. Sinds 2012 maak ik reportages en documentaires voor een regionale tv zender in Nederland. Het idee om deze film te maken kwam van mijn zwager Henny Herps en mij.

De film was in 2017 gereed.



Jullie toonden het resultaat toen al eens in De Kom. Vind je het leuk om dit nog eens te herhalen Will of heb je 'm ondertussen wel voldoende gezien?

Will: De première was inderdaad in De Kom voor genodigden en de dag erna voor de inwoners van Kolonie. In een volledige volle zaal! Daarna ben ik met de film naar diverse filmfestivals geweest in België en Nederland. De educatieve film wordt ook elk jaar vertoont als les voor de leerlingen van Stedelijke basisschool 't Stekske.

Als ik goed heb dan gaan we jou herkennen in de film Henk. Had jouw vrouw Sjaan ook een rol?

Henk: Ja hoor, ik zie er nog net hetzelfde uit! Sjaan had geen rol maar ze hielp mij natuurlijk wel met het aantrekken van mijn kostuum en het optuigen van de paarden. Ze werkte dus volop mee maar bleef achter de schermen.

Will, de film gaat over de ontstaansgeschiedenis van Kolonie. Hoe kwam je op het idee om deze geschiedenis te verfilmen en wie fluisterde jullie de juiste informatie toe?

Will: In die tijd maakte ik reportages voor Lommel, en zo kwam ik in contact met Veerle Leysen van Erfgoed Lommel. Ik had al een documentaire gemaakt over het 'Rustoord Sint Franciscus'. Veerle vroeg of we iets over de staatsboerderijen en de vloeiveiden in de Kolonie konden maken. We kregen informatie van Veerle en Ber Mertens, en bestuderen de eindwerken van oud-studenten in de bibliotheek van Lommel. En we kwamen nogal wat ontdekking tegen die oud-inwoners uit de Kolonie zelfs nog niet wisten.

Ik veronderstel dat de filmmakers Henny en Will eeuwige roem en adellijke titels hebben gekregen voor deze film?

Will: Ha ha, de adellijke titel had ik al (Dekoninck) wel heb ik door de film de 'Pluim van Lommel' gekregen, en daarna op het Limburgse filmfestival de Prijs provincie Limburg gewonnen. Het budget kwam volledig uit eigen zak. De film kreeg veel lof op scholen en filmfestivals in België en Nederland en da's onbetaalbaar!

Zo'n film kost ongelofelijk veel werk en tijd. Alleen voor de scene met de koets waren er twee draaidagen nodig. Hoelang ben jij met dit project bezig geweest Will?

Will: In totaliteit 5 jaar, alleen al het script schrijven duurde anderhalf jaar, het filmen 1 jaar en 3 jaar editen en animaties maken, daarna nog 1 jaar werk voor de aangepaste muziek te maken. De muziek voor de film is door 2 eindejaar studenten van de Kunstacademie Noord-Limburg gemaakt. We zijn ook dankbaar voor de bijdrage van de brandweer van Lommel, want in die tijd bestonden er nog geen drones voor de hoogtebeelden. En zeker ook aan collega-filmer Jos Heynen en de inwoners van de Kolonie die moesten figureerden. Ook mijn kleinkind speelde een rol!

Beiden: we kunnen de film warm aanbevelen! Je gaat verschillende plekken herkennen en veel bijleren over het ontstaat van Kolonie. En misschien, niet onbelangrijk, deze cinema is gratis! Benieuwd? Je kan de trailer bekijken via Youtube!



www.youtube.com/watch?v=bR2oBDcvV_U

Agenda

di 18 feb **Infonasesessie over de deelwagens** in De Kom om 18u30. Inschrijven via www.lommel.be/deelwagens
Stad Lommel

do 20 feb **Infonamiddag over** gehoorproblemen in De Kom om 14u.
Okra

vr 21 feb **Kooklessen.** Iedereen is welkom, inschrijven via kwbkolonie@gmail.com.
Raak

do 6 maart **Wijkrestaurant** in De Kom vanaf 11u30.
wijkteam

do 13 maart **Ledenfeest** in De Kom vanaf 12u30.
Okra

vr 14-16 mrt **Straatnet.** Maak van uw straat een plaatje!
wijkteam Meer info op www.onzekolonie.be

vr 21 maart **Film; 'Van hooi naar mazout'** in De Kom vanaf 20u. Toegang gratis. Behalve
wijkteam deze film zijn er nog een paar andere. Totaal ongeveer 1,5 uur

do 3 april **Wijkrestaurant** in De Kom vanaf 11u30.
wijkteam

5 -27 april **Expositie** bij Kulav Gallery. Elke zaterdag en zondag in april van 13u tot 17u.
Kulav

do 8 mei **Wijkrestaurant** in De Kom vanaf 11u30.
wijkteam

do 15 mei **Bedeavaart** naar Scherpenheuvel.
Okra

do 5 juni **Wijkrestaurant** in De Kom vanaf 11u30.
wijkteam

U kunt altijd uw agendapunten aanleveren via Info@onzekolonie.be of deponeren in de koloniebus op st-Franciscusstraat 31. Wil je het ook gepubliceerd hebben in de volgende wijkkrant houdt er dan rekening mee dat deze verschijnt in de tweede week van mei 2025, dus moet het evenement plaatsvinden ná 15 mei 2025 . Op www.onzekolonie.be kun je onder de knop 'Agenda' alle agendapunten met extra info terugvinden.



Wijkrestaurant

Na een daverend succes in 2023 en 2024 hebben de vrijwilligers van het wijkrestaurant besloten om voor jullie in 2025 weer nieuwe data te reserveren. We hebben nieuwe menu's, die zeker weer lekker zijn. De Kom is open vanaf 11u30, de maaltijden worden geserveerd vanaf 12u.

Verder hopen wij dat jullie als gasten het zo gezellig vinden en doorvertellen aan andere inwoners van de Kolonie. Napraten onder het genot van een drankje is zeer zeker mogelijk en wordt zelfs geapprecieerd.

Mocht u willen komen, maar geen vervoer hebben, dan kunt u dat via info@onzekolonie.be of telefoonnummer **0468 239 713** laten weten en regelen wij dat u wordt opgehaald en thuisgebracht. Dit is gratis en alléén binnen onze Kolonie.

Het menu voor de komende restaurants is als volgt:

*alle menu's zijn onder voorbehoud !

**donderdag
6 maart**

Peterseliesoep, kipfilet met champignonsaus, wortelen en gebakken aardappels, pudding met krieken*

**donderdag
3 april**

Thaise kippensoep met gele curry, varkenslapje met knolselder en kroketten, panacotta met framboos*

**donderdag
8 mei**

Kervelsoep, Lasagna verde met salade, kokosmousse*

**donderdag
5 juni**

Aspergesoep, cordon blue met prinsessenboontjes en geroosterde aardappelen
kaasdessert*

Kaarten á €9,- zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij Apotheek Govers. De verkoop voor het restaurant op 6 maart is al gestart en loopt tot 27 februari.

Eet smakelijk, Geniet jou ete, Bon appétit, Enjoy your meal, Smaczneho posiłku, Guten Appetit.



In een vorig wijkkrantje werd je uitgenodigd voor een samenkomst waarin we samen zouden bespreken hoe we het gevoel van eenzaamheid bij bewoners van Kolonie zouden kunnen aanpakken.

Ondertussen vond deze samenkomst plaats. De opkomst was beperkt, maar de bespreking daarentegen niet minder waardevol.



Nadat we uitklaarden wat we precies verstaan onder eenzaamheid werden heel wat ideeën geformuleerd van groeps-en individu gerichte acties om hieraan tegemoet te komen. Stuk voor stuk waardevolle ideeën.

Daarvoor zijn echter steeds mensen van goede wil nodig bij voorkeur uit de buurt van diegene die zich langere tijd eenzaam voelt. Mensen die zich willen inzetten om dat negatief gevoel om te buigen naar een warm en positief gevoel, hetzij door de andere te bezoeken, te beluisteren, op te halen, uit te nodigen, mee te nemen, ... naar die plaats en activiteit waar hij/ zij zich welkom voelt en waar hij/ zij na enige tijd ook zelfstandig naartoe kan en wil gaan. Dat is waarnaar we op zoek zijn in Kolonie.

Bezocht je kerstmarkt in Kolonie, dan mocht je daar ook de stand van 't Trefpunt vinden waar we onze koekenpot en gesprekskaartjes gratis aanboden aan diegenen die zich (hoe beperkt ook) willen engageren om eens een persoon te bezoeken waarvan hij/ zij vermoedt dat die wel eens eenzaam zou kunnen zijn.

Wie weet kan een babbel of een tas koffie met heerlijke koek dan wel uitgroeien naar blijvende contacten en de verruiming van diens leefwereld.

Mocht jij hiervoor iets voelen en iets willen betekenen/ doen voor mensen in Kolonie die zich eenzaam voelen, laat het dan zeker weten aan leden van het wijkteam of in ons dienstencentrum. Samen bekijken we wat mogelijk is.

Mocht jij mensen kennen die zich langere tijd al eenzaam voelen, ook dan kan je dit kenbaar maken bij leden van het wijkteam of in ons dienstencentrum. Wij willen ook met hen op weg gaan om hen een beter gevoel te geven...



Tot slot doen we hierbij nog een warme oproep aan mensen die zich willen engageren om het buurthuis De Kom op meer regelmatige momenten open te houden en er bv. een pop-up bar te installeren. Dit zou de ontmoetingskansen kunnen vergroten waardoor minder mensen zich eenzaam en alleen moeten voelen.

Interesse? Laat het even weten aan Luc Maes of in ons dienstencentrum.



Maak van je straatje **een plaatje**

STRAAT.NET 2025 - 14, 15 & 16 MAART

Genoeg van al dat zwerfvuil langs de straten? Ook in 2025 trekken we weer samen de straat op om onze openbare ruimte te bevrijden van al dat zwerfend vuil.

Samen met de leden van uw vereniging kan u een handje toesteken om de buurt weer proper te maken. U werkt niet enkel aan een betere en aangenaamere omgeving, uw vereniging kan er nog wat aan verdienen ook!

Wilt u meehelpen? dat kan. Team kolonie is reeds ingeschreven. U kunt zich aanmelden bij Peter Maes 0490 575 229 óf via info@onzekolonie.be

De stad Lommel voorziet in samenwerking met Limburg.net het nodige opruim materiaal, zoals werkhandschoenen, grijpers, veiligheidsvestjes en afvalzakken.

Er wordt een verzekering afgesloten voor de deelnemers.



Redactie

Dit is 11de editie van onze wijkkrant. Gevuld met interviews, weetjes, geschiedenis, foto's, enkele oproepen, een puzzel en leuke bijdragen uit onze buurt. Deze krant wordt huis aan huis bezorgd in de Kolonie. Het drukwerk wordt gedaan door drukkerij Elite.

Voor vragen over artikelen en inhoud kun je altijd terecht bij :

Peter Maes 0490 575 229 (Redactie, journalist)

Dick Beij 0468 239 713 (Eindredacteur, Editor)

Jolande Brom (Journaliste, fotografie)



De 12de editie staat gepland voor 2de week van mei 2025. Heeft u iets voor de volgende krant, een agendapunt, weetjes, een berichtje (persoonlijk, van uw club of vereniging), een (hulp)vraag, enz dan stuur dit naar info@onzekolonie.be of doe het in de Koloniebus op St Franciscusstraat 31.

U kunt kopij aanleveren tot 30 april 2025.

Helaas komt fraude met bankpassen en via e-mails nog veel te vaak voor. Daarom wil ik u een paar tips geven om te voorkomen dat ook u slachtoffer wordt van oplichting. Als u het volgende toepast zal het voor fraudeurs een stuk moeilijker worden.

U verkoopt iets via bv. 2deHands en de koper wil u gegevens hebben om te

betalen. Het enige wat u hoeft te geven zijn uw naam en rekeningnummer. **Andere gegevens heeft de koper niet nodig en moet u ook nooit geven!** Soms zeggen kopers dat ze het bedrag hebben overgemaakt naar een speciale betaal-site waar u moet inloggen om uw geld te ontvangen. Dit is ook een poging tot **fraude**. **Ga hier nooit op in.** Vanuit heel Europa kunnen echte kopers het bedrag direct naar uw rekening overschrijven.



Uw pincode is van u en dus **geheim**. Deze heeft u alleen nodig als u een pinautomaat of thuis uw kaartlezer gebruikt. **Geef dus NOOIT iemand uw pincode! Zeker niet via de telefoon!**

E-mails afkomstig van bv. de belastingdienst, FOD, uw Bank, de Politie, een incassobureau met een sommatie dat u direct een bedrag moet betalen via een link in de e-mail, zijn ook **fraude**. Deze link verwijst naar een website die op uw computer kan inbreken en al uw gegevens kan stelen. Verder zullen de bovengenoemde instanties u nooit sommeren via e-mail, maar altijd via de normale post. Gooi deze e-mails meteen in de prullenbak. Vertrouwt u het niet neem dan contact op met die instanties via de telefoon met een nummer dat u op uw documenten heeft staan. **Gebruik nooit een telefoonnummer uit deze e-mails**, deze zijn (zeer waarschijnlijk) ook vals.

Ook telefonisch wordt geprobeerd uw geld afhandig te maken. Een veel voorkomende truc is dat u gebeld wordt door een medewerker van 'Microsoft' die u vertelt dat er iets heel erg mis is met uw computer en dat u op een bepaalde site moet inloggen om het probleem op te lossen. Vaak spreekt de medewerker slecht Engels of Nederlands. **Ga er niet op in en verbreek de verbinding.** Er wordt geprobeerd in te breken in uw computer om uw gegevens te krijgen of uw computer te blokkeren waarna u moet betalen om weer toegang te krijgen tot uw eigen gegevens.

Contactloos betalen lijkt mooi en gemakkelijk. Maar ook hier moet u een beetje oppassen. Maak het bedrag wat u kunt betalen zonder pincode niet te hoog. Doe uw pasje niet zomaar in uw zak maar berg het goed op. Het is mogelijk om met een scanner langs het pasje in uw zak te gaan en zonder dat u er erg in heeft een bedrag er af te halen. Oppassen dus.

Wilt u iets kopen via het internet en het eigenlijk te mooi om waar te zijn? Ga er dan niet op in. Na betaling zult u waarschijnlijk niets ontvangen en de website waar u betaald heeft is verdwenen.

U wordt gebeld door een nummer dat u niet kent en er wordt meteen opgehangen of u bent gebeld door een nummer wat u niet kent, **Bel dan nooit terug.** Het is vaak een betaalnummer dat u erg veel geld gaat kosten. Dit geldt zeker voor nummers uit Afrikaanse landen.

Voor alles geldt, vertrouwt u het niet, neem dan contact op met een expert !

Oproep aan jong talent!

Ben jij een jonge, opkomende kunstenaar en wil jij jouw werk laten zien aan een groter publiek? Kulav Gallery is op zoek naar jong, aanstormend talent uit Lommel om in oktober 2025 bij ons te exposeren!

Wij bieden een unieke kans om jouw creaties te presenteren in onze galerie en in contact te komen met kunstliefhebbers en verzamelaars. Of je nu schilderijen, sculpturen, fotografie of mixed media maakt, wij zijn benieuwd naar jouw verhaal en visie.

Wij organiseren elk jaar in april en oktober een expositie.

Wil je alvast zien waar jouw werk tentoongesteld kan worden en hoe onze galerie eruitziet? Bezoek dan onze april expositie! Deze is elk weekend van april geopend van **13:00 tot 17:00** op onze locatie: **Sint-Franciscusstraat 33, 3920 Lommel.**

Aanmelden voor de oktober expositie kan tot 31 mei 2025!

Stuur een korte motivatie, foto's van je werk en je contactgegevens naar info@kulav.nl. Wie weet schittert jouw werk binnenkort bij Kulav Gallery!

Laat je talent zien en grijp deze kans!



Kulav Gallery

Claudia Kuyken
Gerrit Lavrijsen

St-Franciscusstraat 33
0478 476 967
www.kulav.nl



Een dag vol meetkundige avonturen!

Op woensdag 15 januari was het een bijzondere dag op onze school. De hele school deed mee aan een superleuke klasdoorbrekende activiteit rondom meetkunde. De leerlingen van alle klassen werkten samen om allerlei wiskundige uitdagingen aan te gaan. Van zeeslag tot blokkenbouwsels en werken met tangrammen: de kinderen hadden het heel erg naar hun zin!

In de ochtend begon de dag met een spel zeeslag! "Het was echt spannend en we moesten goed opletten welke vakken we gingen kiezen!" vertelde Joshua, een leerling uit het vijfde leerjaar.

Na het zeeslagspel was het tijd voor de blokkenbouwsels. In kleine groepjes gingen de kinderen aan de slag om torens en andere bouwwerken te maken met verschillende soorten blokken. Het was niet altijd makkelijk, want de torens moesten wel stevig zijn! "We hebben eerst nagedacht over de vormen en daarna onze toren steeds groter gemaakt. Het was leuk om samen te werken", zei Zhyano uit het eerste leerjaar.

Maar dat was nog niet alles! De leerlingen gingen ook aan de slag met tangrammen, een puzzel met zeven vormen die je op verschillende manieren kunt combineren. De kinderen vonden het heerlijk om te zien hoeveel verschillende afbeeldingen je kunt maken met dezelfde zeven stukjes. "We hebben een schildpad, een eend en een huis gemaakt. Het was echt cool om te zien hoe alles in elkaar paste," zei Emma uit het zesde leerjaar.

"Het was een fantastische dag. Niet alleen leerzaam, maar vooral ook heel leuk! De kinderen hebben op een speelse manier ontdekt hoe belangrijk meetkunde is in het dagelijks leven," zei juf Evie. Kortom, de dag was een groot succes en iedereen kijkt al uit naar de volgende keer dat we met de hele school samen zo'n leuke activiteit kunnen doen!



Is Jouw kindje geboren in 2023?

Dan moet je jouw zoon of dochter eerst **online aanmelden** alvorens te kunnen inschrijven. Je laat tijdens de aanmeldperiode via de website [Lommel.aanmelden.in](https://lommel.aanmelden.in) weten dat je jouw kind wilt inschrijven.

Wanneer aanmelden? Van 25 februari t/m 18 maart 2025.

Aanmelden is niet verplicht, maar dan kan je jouw kind pas inschrijven vanaf 27 mei 2025. Alle andere geboortejaren kunnen zich inschrijven zonder aan te melden.

Wil je een kijkje komen nemen in onze school?

Je bent steeds welkom. Maak een afspraak via mail of telefoon. Stedelijke basisschool 't Stekske, Luikersteenweg 447, 3920 Lommel, 011 64 23 77 of stekske@lommel.be

STEUN ONZE CLUB !!!!!!!

Pasta vrijdagen GT Kolonie

Vrijdag 14 maart en vrijdag 21 maart

Zowel gezellig komen eten of snel afhalen is mogelijk

Dit op vrijdag 14 maart van 17:00 uur tot 20:00 uur
en op vrijdag 21 maart van 17:00 uur tot 20:00 uur

De Pasta's worden weer gemaakt door "Den Brugwachter"

Men kan kiezen uit de volgende sauzen:

Bolognaise

Carbonara

Tomaat Mozarella

Dit met spaghetti of Penne

Brood, boter en kaas inbegrepen



15€ voor volwassene en 12€ voor kinder portie

Je kan de bestelling doorgeven voor zondag 9 maart !!

Via mail martensjp66@outlook.com of Whatsapp naar 0496/791727

Of afgeven aan trainer of bestuurslid van GT Kolonie



BESTELBON pasta GT Kolonie Naam :

Spaghetti	bolognaise	X	Volw	X	Kind
Spaghetti	carbonara	X	Volw	X	Kind
Spaghetti	Tomaat mozarella	X	Volw	X	Kind
Penne	bolognaise	X	Volw	X	Kind
Penne	carbonara	X	Volw	X	Kind
Penne	Tomaat mozarella	X	Volw	X	Kind

TOTAAL = €

de bestelling kan je betalen cash of op rekening storten met vermelden van naam
Rekeningnummer van de GT : BE52 7360 2628 1509

Op vrijdag 14 maart van 17:00 uur tot 20:00 uur
Op vrijdag 21 maart van 17:00 uur tot 20:00 uur

AFHAAL	
JA	NEE